

Sinterklaas bedacht voor Ria en haar Nederlandse Familie een mooi kado.
14 december is de 40 jarige bruiloft van haar ouders en 40 jaar heb je niet maar zo.
Daarom keek Sint of Ria het tegenover alle kinderen kon maken
Om het werk twee weekjes te staken.
Het was voor alle medewerkers van Spirit of Faith even een gestreste boel
het was echter voor een goed doel.
Dinsdag de vierde kon Ria aan de reis beginnen
's avonds laat kwam ze op Schiphol binnen.
Haar zus en man en kinderen stonden in de aankomst hal met de Nederlandse vlag en pieten mutsen

de volgende dag ging Ria zich in een pieten outfit prutsen
Haar ouders mochten van alles nog niets weten
dat was voor haar zus en man en kinderen even zweten
Toen iedereen zich rondom de pakjes had opgesteld
werd er aan de deur gebeld
Daar stond een strooiende zwarte piet
met de gedachte : "Ze herkennen me niet".
Ondanks valse tanden en een bril
Slaakten ze direct een gil!

Drie dagen feest in Zandvoort aan Zee
En Ria gaat mee!
Groeten van de suprise Piet

Hallo allemaal. 9 december Nederland

Jullie begrijpen het dus al he: "Ik ben in Nederland."
Ik ben hier maar vrij kort, 17 december as stap ik al weer vroeg in het vliegtuig.De tijd in Kenia voor ik naar Nederland ging was goed en heerlijk. Ik heb veel tijd met de kinderen door kunnen brengen en de vrijwilligers hebben van alle kanten geholpen om alles af te krijgen en nemen veel werk van me over nu ik hier zit.
Het kado voor mijn ouders moest een verrassing blijven en vandaar dat ik er dus in mijn vorige nieuwsbrief niets over heb geschreven.Terwijl ik dit schrijf ben ik in Groningen.Ook mijn vrienden wisten over het algemeen van niets dus ook deze hadden een verrassing.
Ik heb geen lezingen gepland omdat ik hier kort ben.Ik ga wel naar de tandarts achter mijn verzekering aan en de GGD en dergelijke dingen.
Vrijdagavond ben ik in Groningen op stap geweest en toen kwam ter sprake dat een personeelslid een kunstgebit moest.De armere bevolking in Kenia laat niets vullen, zere kies gaat er gewoon weg uit.Dit resulteert bij velen in een lege mond waardoor ze niet meer goed kunnen eten.
Van mijn sponsorgeld of geld voor de kinderen kan in dergelijke dingen niet betalen.
Na dit verhaal stapte een vriendin van mij Kirsty door de kroeg om te collecteren en het resultaat is minstens drie kunstgebitten.
Toppie!!!
Er is een video gemaakt van het weeshuis.Deze video geeft een leuke indruk van mijn werk.
Het is een video waarop een sponsor kan zien wat er gebeurt met de steun. Een "goed nieuws-" video zeg maar.
Het betreft opnames in het weeshuis van zowel grote als kleine kinderen, grote kinderen die het weeshuis hebben verlaten.Het deel van de nieuwe school dat al klaar is, bezoekers die op zondag soms komen om met de kinderen de zondag te vieren
De video is voor een ieder te verkrijgen voor onkosten.De band heeft als winkelprijs 11 gulden, opsturen kost 5 gulden aan postzegels. Bestellen via emailadres fester@home.nl.
Dan nog een nieuwtje voor mensen die gehecht zijn aan de creme's die ik altijd gebruikte.Als er belangstelling is ga ik die maandag bestellen dus geef dat dan even door.
Opbrengst komt volledig ten goed aan het weehuis.Geef dit even door aan Kirsty Jongejan mobile telefoonnr: 0622689640
Ik heb geen mobile en Kirsty neemt graag de bestellingen aan.

Donderdag verlaat ik Groningen en ga ik dus feesten in Zandvoort aan zee.

Van hier door naar Schiphol. Morgen ga ik naar de Stichting Weeskinderen Kenia en neem dan weer zakken kleding mee!

Ik hoop dit jaar trouwens op een prachtig onvergetelijk kerstfeest. Alle kinderen die het weeshuis hebben verlaten in verband met highschool komen dit jaar voor het eerst het feest meevieren. Ze zullen dan weer herenigd zijn met hun broertjes en zusjes in het weeshuis. Daarnaast heeft Geeri Bakker van de Stichting Weeskinderen Kenia al veel kadootjes gebracht en ik weet dat er op Schiphol nog veel klaar staat voor vervoer. (Ik hoop natuurlijk dat de spullen op Schiphol voor kerst aankomen in het weeshuis.)Voor ieder kind een passende kleinigheid dat moet toch echt lukken. Dan het eten nog, kip is echt een lekkernij in Kenia, ik vertrouw erop dat dit gaat lukken.

Onze eigen kippen gaan we hiervoor nog maar niet slachten, we hebben een tijdje geleden van BOC gas kuikentjes gekregen, de week voor mijn vertrek is het eerste ei gelegd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik ben in alle opzichten een rijk mens.

Zonder jullie steun had ik mijn leven nooit zo kunnen invullen.

Ik hoop dat jullie dan ook van de video zullen genieten, een resultaat van jullie sponsoring!

Bedankt allemaal, dit was een brief uit Nederland en de volgende komt weer uit Kenia!

Ria

Ps. Ik denk dat het door het gedicht wel al helemaal duidelijk is, dat mijn ticket niet uit de sponsorgelden betaald is