

Een aantal jaren terug zijn hier 9 kinderen opgenomen vanuit een regeringsopvanghuis in Nairobi.

De kinderen worden groter en vragen: "Waarom ben ik hier, waar kom ik vandaan?".

Niemand kon het antwoord geven en daarom ging ik met Patricia ( secretaresse van het weeshuis en hier opgegroeid) en Antony (de chauffeur) op bezoek bij het regeringsziekenhuis.

Een prachtig gebouw, veel grote auto's staan er geparkeerd. Op de auto's groeit mos, de banden zijn plat, de auto's hebben lang niet gereden en zullen vermoedelijk nooit meer rijden.

Het is niemand opgevallen dat we zijn gearriveerd dus we lopen zelf maar hier en daar het gebouw in om een manager of maatschappelijk werker te zoeken . We roepen "Hodi?" Hodi betekent zoiets als "Hallo ,mag ik binnenkomen?" Zo vinden uiteindelijk 1 personeels lid , de maatschappelijk werker . Ze is blij ons te zien , ze kent Spirit of Faith Children's Centre en ze vraagt direct of we gekomen zijn om meer kinderen op te nemen via dit regeringsweeshuis. We leggen haar uit dat we zijn gekomen om meer achtergrond informatie in te winnen van de kinderen die jaren geleden zijn opgenomen. De maatschappelijk werker weet nog wie de kinderen zijn maar heeft totaal geen geschiedenis , geen idee heeft ze waarom de kinderen in de eerste plaats zijn opgenomen in het regeringsweeshuis, ze zijn destijds gewoon gebracht door de politie zonder dat er ook maar 1 document was afgegeven. Het betreft Thara , Bernard Lucy , Martha , Dorothy, Simon , Mercy , Clair en Caren .

We krijgen een rondleiding en zijn diep geschokt. De kinderen zijn allemaal onverzorgd

Snot van misschien wel weken oud kleeft op hun gezichtjes en ik moet oppassen dat ik niet in mensen poep ga staan.

Er is geen school aanwezig en de sociaal werker verteld me dat de kinderen hier onderdak kunnen krijgen tot ze 6 jaar zijn daarna gaan ze naar de jeugdgevangenis die aan de overkant van de weg is gelegen.

Kinderen onder de 6 worden opgevangen in dit huis en gaan vanuit hier weg voor adoptie of worden opgenomen in weeshuizen die niet verbonden zijn aan de regering.

Tijdens het gesprek heb ik aan iedere hand 5 kindertjes , allemaal te vies eigenlijk om naar te kijken. Ik vraag de vrouw hoe het komt dat het overal zo smerig is en dat veel kinderen huilen.

Ze verteld me dat er te weinig personeel is. Er zijn daar minder en kinderen dan in Spirit of Faith maar het personeel blijkt bijna 3 keer zoveel te zijn en mijn vraagtekens worden alleen maar groter .

Ik sta voor een bedje met een geestelijk gehandicapt kindje, het kijkt me aan en lacht, "wat moet er van dit kindje terecht komen ?" vraag ik me af. Baby's liggen met 3 zijn drieën in een bed en alles stinkt.

Antony roept me naar een bedje. Ik ga kijken en zie tussen twee andere kindjes ligt een heel klein kindje, een kindje met een knipje in de lip. Ik kijk haar aan en til haar op...aaaaiiii weken oude plas en poep neem ik mee als ik haar optil en de sociaal werker pakt snel een wikkeldoek. Ik vind het echter niet nodig maar wel triest dat de baby's hier niet even gewassen worden, het is zo'n kleine moeite.

Ik hou de kleine baby vast en ze lacht naar mij met grote ogen en een prachtige hoop volle lach.

Als ik haar terug leg is ze zichtbaar verontwaardigd.

Later op kantoor bij de sociaal werker vraagt Patricia naar de geschiedenis van deze baby. De baby blijkt gevonden te zijn eind April dit jaar in de tuin van het politie bureau.

Vandaar is ze naar een ziekenhuis gebracht en is uiteindelijk terecht gekomen in dit regeringsopvanghuis. We zijn een beetje verbaast want het is september tijdens ons bezoek en de baby ziet eruit alsof ze gisteren is geboren.

De sociaal werker wil dat we minstens 10 kinderen meenemen en is vergeten dat we eigenlijk kwamen om de achtergrond van 9 anderen te achterhalen.

Op de terug weg in de auto zegt iemand "Als ik de baas was daar dan ontsloeg ik al het personeel en nam de helft in aantal aan en betaalde die ernaar".

Ook zijn we er allemaal gelijk over eens , eigenlijk zonder woorden dat het baby'tje met het knipje in de lip thuis hoort in ons weeshuis.

Normaal nemen we geen kinderen onder de twee jaar maar we gaan een uitzondering maken deze keer.

Zo gaan we een paar dagen later terug naar het opvanghuis, deze keer om de baby te halen voor een HIV test en medische advies met betrekking tot haar gewicht en haar knipje in de lip.

De artsen zijn aardig, ja artsen want we gaan voor HIV test, mijn huisarts een kinderarts een en een arts die gespecialiseerd is in hazenlipjes en opengehemelten.

Over horen we hetzelfde als urgentiepunt: "Het baby'tje is ernstig ondervoed ". We krijgen overal het advies de baby zo snel mogelijk op te nemen en niet te wachten tot de HIV test resultaten bekend zijn , de uitslag van deze test laat 3

dagen op zich wachten.

Een spoedopname is niet helemaal zonder risico en eenvoudig maar Patricia gaat vanuit het kantoor in Spirit of Faith direct aan de slag .

Ze belt de kinderbescherming , de rechtbank en zo verder terwijl wij ondertussen nog door Nairobi rijden om daar alle procedures af te wikkelen

Uiteindelijk kom ik 's avonds wel thuis met de baby. We hebben besloten dat de baby de eerste twee jaar bij mij in huis blijft en daarna zich kan aansluiten bij de andere kinderen in het weeshuis zelf.

De kinderen in het weeshuis vinden het geweldig,allemaal willen ze graag de baby zien en ze bedenken namen voor haar. Ze helpen de baby kamer te maken en zoeken overal om kleertjes, passende kleertjes zijn er niet,het is allemaal wat groot maar dat maak niks uit.

Niet alleen de kinderen zijn onder de indruk van deze kleine maar ook het personeel.

Zelfs de nachtwakers kijken even om het hoekje om te kijken of de baby oke is.

De baby is thuisgekomen in een groot en liefdevol gezin.

En het is tijd om haar een naam te gaan geven.

Een naam voor een baby'tje van ruim 4 maanden dat geen inenting heeft gehad en 5pond weegt het gewicht van een pasgeboren baby die al dan al zeker niet zwaar is)

Onze kippen zijn zwaarder dan dat.

Haar armpjes en beentjes zijn een en al rimpel door al het vel dat over is.

Nadat ze al 3 dagen hier was kwam de uitslag van de HIV test , negatief.gelukkig maar.

We hebben haar een naam gegeven.

Miriam Rehema.

De moeder van Miriam en Mozes in de bijbel legde Mozes te vondeling daar waar hij een grote kans zou hebben te overleven. De moeder van deze baby legde haar baby te vondeling op grond van het politie buro. De politie moet dan iets doen. Sommige kinderen worden hier weggegooid of levend begraven in die zin kan je zeggen dat de moeder goed heeft gehandeld. We hebben haar de naam Miriam gegeven zodat ze zo door haar naam toch een link heeft naar haar moeder.

Haar achternaam is Rehema ,Rehema is het Swahile woord voor "Zegen van God".

Als je haar mooie ogen ziet en haar prachtige lach ..dan zie je dat ze een zegen is van God.

Rehema verblijft nu al 6 weken in mijn huis.

Ze is ondertussen ruim 8 pond. Iedere morgen als ze wakker word geeft ze me die lach , haar hele gezicht straalt dan pret uit, ze is echte een zegen van God.

Als ze 10 pond is mag ze geopereerd worden aan haar lipje en dan een jaar later aan haar gehemelte.

Het is alweer lang geleden dat ik jullie schreef .

Ik heb het momenteel druk en daarnaast liet de telefoon verbinding het vaak afweten de afgelopen tijd waardoor e-mail werk zich ook op stapelt.

Ondertussen heeft is hier veel gebeurd en daar wil ik jullie graag van op de hoogte brengen.

Muur

Laat me te starten door jullie te melden dat de muur helemaal af is gebouwd! Iedereen wil ik via deze weg bedanken die hieraan financieel heeft meegebouwd.

Managershuis

Ook mijn huisje is klaar . althans, ik woon er in maar de toilet en douche zijn nog in gebruik. We hebben hier geen riolering dus er moet een grote beerput worden gegraven die tevens van een cement laag wordt voorzien aan de binnenkant, deze laag moet nog een paar weken drogen.

Renovatie

We zijn gestart met de renovatie van het meisjes huis, een geweldige verbetering is zichtbaar. Nooit was hier een echte badkamer met water , nu zijn er 6 douchecabines gebouwd!

Computers

De computers die bijna twee jaar lang op Schiphol hebben gestaan omdat er problemen waren m.b.t invoer in Kenia zijn gearriveerd en geïnstalleerd in de school.

Twee hele dagen hebben we op het vliegveld in Nairobi heen en weer gerend van loket naar loket maar het was het meer dan waard.

#### Bedden en matrassen

Ik heb een aantal nieuwe stapelbedden kunnen kopen waardoor ieder kind nu een goed bed heeft en tevens heb ik matrassen gekocht waardoor ook ieder kind een matras heeft.

#### Bushcamp

Dit jaar was er opnieuw bushcamp in Nakuru , een kampeerreis georganiseerd door Wings of Support , 25 kinderen van het weeshuis zijn er naar toe geweest en hebben een geweldige tijd gehad.

#### Bezoek

Er was/ is veel bezoek deze periode; De voorzitter van de Stichting Weeskinderen Kenia en zijn vrouw, het klusteam Tineke en Daniel die zijn gestart met de renovatie van het meisjes huis, Daniele en Jasper, twee artiesten uit Nederland die hier o.a een benefiet optreden gaan doen waar een aantal kinderen van het weeshuis in meedraaien middels zang en dans.

Een Engels echtpaar dat al voor de tweede keer met Spirit of Faith safari's hun vakantie boekt en Dick West de oprichter van het weeshuis is hier met zijn vrouw en dochtertje.

#### Rechtzaken

We hebben een moeilijke tijd m.b.t de geschiedenis van het weeshuis.

Land is al jaren in Hoger beroep, het huidige management ( ook ik dus) wil hier echt vanaf en is dan momenteel ook erg druk bezig om dit allemaal goed en netjes volgens de wet te regelen.

We hebben een oude personeels zaak verloren, was niet nodig geweest maar is wel gebeurt.

Een behoorlijke financiële klap heeft dit gegeven.

Een zaak van ver voor de tijd van het huidige management.

#### Opname van kinderen.

We hebben 4 nieuwe kinderen opgenomen.

Drie kinderen waren oude bekenden van ons.

Al anderhalf jaar geleden hebben we in dit gezin medische assistentie verleent.

Nu is de moeder dusdanig ziek dat ze niet meer voor de kinderen kan zorgen.

Ze heeft Aids.

Het ander opgenomen kindje is Miriam waarover jullie konden lezen in het begin van de brief.

Dit was weer even een up date vanuit Spirit of Faith Children's Centre.

Iedereen die ons wil helpen om te kunnen doorgaan met dit werk kan dit doen via:

Stichting Spirit of Faith

Rabobank Hardegaryp 32.09.53.580

Kwaheri ( Tot ziens in Swahili)

**Ria Fennema ( Project Manager Spirit of Faith)**