

Jambo nieuwsbrief lezers

Habari ( = Hoe gaat het in het Swahili)

Het is nu ruim een jaar geleden dat de kinderbescherming een 3 maanden oud babietje bij ons bracht: de 3 maanden oude Amina. De kinderbescherming vraagt Blessed Generation om hulp omdat de moeder niet voor het kindje kan zorgen omdat de moeder is gearresteerd wegens verwaarlozing van Amina. De moeder van Amina was vaak dagen en nachten achter elkaar niet thuis , ze was verslaafd aan drugs en vermoedelijk werkte ze in de prostitutie. Amina bleef tijdens de afwezigheid van moeder alleen en onverzorgd alleen achter in huis. De moeder werd gearresteerd en de kinderbescherming bracht Amina hier. Haar verblijf zou tijdelijk zijn want vanuit de arrestatie zou het rehabilitatie centrum de moeder van Amina proberen te rehabiliteren.

Dagen werden weken en weken werden maanden en nu zijn we ruim een jaar verder.

Omdat we nooit meer wat vernomen in al die tijd namen we aan dat Amina zou blijven bij ons. Tijdens de rehabilitatie is de moeder een maal hier geweest. We hebben haar gesproken en gezegd dat de kinderbescherming haar verwachtte en dat deze dan de papieren direct in orde gaat maken als ze Amina terug wil. Ze ging nooit naar de kinderbescherming en nadat weer maanden om waren gegaan namen we aan dat Amina voor altijd hier zou zijn.

Twee weken geleden komt er een mevrouw op kantoor die aan de rehabilitatie van de moeder werkt. Ze verteld ons dat de moeder van Amina gevonden is in zee ze is omgebracht.

Ze vertelt dat de familie van de moeder vanuit Nairobi overkomt om de begrafenis van Amina's moeder te regelen. De familieleden van de moeder hebben allemaal goede banen en stabiele gezinnen en hebben besloten Amina op te halen om voor haar te zorgen. We schrikken ons een hoedje. Natuurlijk is het voor Amina fijn om in een gezin bij familie op te groeien maar iedereen hier is helemaal gewent aan ons kleine meisje en ze is hier helemaal opgenomen in de Blessed Generation familie. Wat vertellen we de kinderen?

Een week later komt de vrouw weer het kantoor binnen, deze keer met de familieleden.

Direct willen ze Amina meenemen. Gladys – onze sociaalwerkster haalt de mensen over om ons een beetje tijd te geven. We spreken af dat Gladys Amina 's- avonds naar de familie brengt zodat de kinderen van het weeshuis in ieder geval afscheid kunnen nemen zodat ze niet van school komen en dan ineens merken dat Amina weg is.

Alle kinderen worden bij elkaar geroepen en Gladys legt uit wat er aan de hand is en dat Amina weggaat. Dan komen de tranen en dan komen de vragen.

Iedereen is erg gehecht aan de kleine Amina , die pas onlangs haar eerste zelfstandige stapjes zet. Crisis opvang – willen we dat eigenlijk nog wel? Hebben we daar een keuze in? Voor de rest van de kinderen in het weeshuis is dit zeker niet goed.

In het begin van dit jaar kwam er een familie op onze weg van vier weeskinderen. Ouders overleden aan HIV- Aids. De kinderen werden na de dood van de moeder gebracht naar een oom. Een aardige man in Nairobi maar zijn inkomen is erg laag en zijn huis is een klein kamertje .In dat ene kamertje moeten ze allemaal slapen- eten geven lukt amper laat staan scholing en kleding. De man werkt 's nachts als bewaker en de kinderen worden 's nachts aan hun lot over gelaten. Het jongste kind is HIV positief – het oudste meisje te oud voor opname.

Er word hulp gezocht bij het weeshuis Spirit of Faith in Ruiru. Daar hebben ze op dat moment geen plaats maar ook geen outreach ervaring waarmee ze de jongste met HIV zouden kunnen begeleiden. Het weeshuis in Malindi Blessed Generation wordt ingeschakeld en zo kwamen de kinderen naar Malindi. Via de outreach gaat Evelyne de oudste van de kinderen nu naar een boarding school ( kostschool) in de school vakanties komt ze terug naar het weeshuis en verblijft dan daar. Het jongste meisje Paris gaat naar dezelfde boardingschool als haar oudere zus. De twee middelste kinderen zijn opgenomen in het weeshuis Blessed Generation. Paris is vaak ziek en is daardoor veel thuis, thuis is nu

het weeshuis Blessed Generation. Onlangs werd Paris steeds zwakker.

In het ziekenhuis bleek dat Paris snel zou kunnen opknappen als ze bloed zou krijgen.

Door HIV medicatie en andere HIV-gerelateerde oorzaken kan er een probleem ontstaan met betrekking tot het aanmaken van bloed. Twee Nederlanders die op bezoek waren hebben spontaan besloten bloed te doneren.

Na de ziekenhuis opname bleef Paris in het weeshuis om te herstellen. Ze gaat ondertussen hier naar de kleuterschool. Wat doen we straks met Paris? Gaat ze per 1 januari 2007 gewoon weer naar boardingschool? Moeilijk hoor om haar weer bij haar andere broertje en zusje weg te halen en alle andere kinderen waar ze zo aan gehecht is, ze heeft het erg naar haar zin in het weeshuis.

Maitha

In de outreach helpen we een gezin waarvan vorig jaar vader en moeder nog leefden en er zijn 4 kinderen aanwezig waarvan 1 HIV positief. De moeder overleed in april van dit jaar aan de gevolgen van HIV Aids.

De man, Maitha, zag het daarna helemaal niet meer zitten. Hij weigerde medicatie te nemen en werd zieker en zieken. Zorgen hadden we daarvan. Wat doen we als de man doodgaat?

Er zijn daar 4 kleine kinderen, 3 HIV negatieve en 1 positief. Wij hebben in het weeshuis eigenlijk geen HIV besmette kinderen. We helpen heel erg veel HIV positieve kinderen middels het outreach programma maar tot zover hebben we altijd nog familieleden bereid kunnen vinden de kinderen in de schoolvakanties op te vangen. Het HIV probleem is echter groot en deze oplossing gaat niet altijd werken.

Wat doen we als deze vier kinderen uiteindelijk hier komen en Paris is nu ook hier? HIV kinderen opnemen in een weeshuis en daar goed mee om kunnen gaan is niet iets wat je zonder eerst heel veel na te denken en te praten kunt doen. Al is het alleen al het feit dat kinderen die medicijnen gebruiken en – of een mindere weerstand hebben meer en gevarieerder eten. Nu komt Paris dagelijks even op kantoor rondom thee tijd, ze krijgt dan melk en wat fruit of brood. Hoe kun je tegen de ene groep kinderen zeggen – jullie krijgen drie keer per dag eten en 1 keer thee en een andere groep krijgt naast dat basis menu nog van alles tussendoor?

Praktische vallen dergelijke zaken niet zo simpel te regelen.

Voor nu; Maitha knapt op en we hebben weer wat hoop. Ook hier weer grote dank naar twee Nederlandse vrijwilligers die spontaan bloed voor de man hebben gedoneerd.

Hij neemt zijn medicatie en hij heeft weer eetlust.

Dit gezin trouwens wordt nu al een tijd door Blessed Generation ondersteund door iedere twee weken voedsel te brengen alle medische kosten draagt Blessed Generation en de kinderen worden naar school gesponsord. Ook zijn er voor Maitha ondertussen 3 fietstaxi gekocht. Hij kan daarmee anderen laten fietsen als fietstaxi en zo zelf weer een beetje geld gaan verdienen. We hopen dat deze man het gaat redden. HIV – Aids geeft ondanks de goede medicatie nog steeds slachtoffers. Ook in het outreach programma hebben we niet alleen succesverhalen maar ook verdriet.

Vandaag is Bahati Fatuma overleden. Een HIV positieve meisje van ongeveer 6 jaar.

Haar ouders waren al eerder overleden aan de gevolgen van HIV Aids en Bahati woonde bij haar grootmoeder samen met haar oudere zus Rehema Fatuma van 11 jaar.

Bahati kreeg de mazelen en in combinatie met de HIV koste dit haar leventje, veel te jong.....

Zo even ons leven hier en onze gedachten.

Kwaheri ( is tot ziens in het Swahili )

