

Helpende handen

Jambo nieuwsbrief lezers (Hallo in Swahilli)

23 mei 2010, Malindi

Habari (hoe gaat het)

In zowel het weeshuis van Ruiru als van Malindi als Nyamira zijn we vaak gezegend (Blessed) met vrijwilligers uit Nederland - helpende handen .

Vandaag wil ik die vrijwilligers aan het woord laten ; te beginnen met Gerben en Frouke die zich nuttig maken in Blessed Generation te Malindi en die dit doen als huwelijksreis ; gevolgd door Miranda die stewardess is bij de KLM en die een bezoek bracht aan Blessed Generation in Ruiru.

Kwaheri! (Tot ziens in het Swahili)

Ria

Honeymoon!

Omdat wij ons realiseren dat geluk en liefde niet voor iedereen op deze wereld is weg gelegd wilden wij daar graag bij stilstaan in combinatie met onze bruiloft, 14 mei 2010, waarbij wij het weeshuis in Kenia, Malindi als middelpunt hebben genomen. Het weeshuis is voor ons inmiddels meer dan alleen een goed doel en dat wilden wij onderstrepen. Dit is voor ons reden geweest geen cadeaus te vragen voor onszelf maar een financiële bijdrage voor het weeshuis.

Omdat wij al langere tijd erover nadachten om het weeshuis te bezoeken leek ons dit een mooie gelegenheid om ons tijdens onze huwelijksreis in te zetten voor Blessed Generation.

Op deze manier kunnen wij de gegeven bedragen ter plaatse gebruiken voor het aanschaffen van materialen en hulpmiddelen.

In Malindi wachtten ons een heus ontvangst comité , Eric, de safarimanager en George, de chauffeur brachten ons naar het guesthouse, dit is het huis waar gasten van het weeshuis tegen een klein tarief kunnen overnachten, de winst komt ten goede van het weeshuis.

De rit daarna toe hebben we sprakeloos achterin gezeten. De indrukken lopen erg uit een.

De wegen zijn slechter dan slecht, je mag het eigenlijk geen weg noemen, op een enkele geasfalteerde snelweg na, en een snelweg is net zo breed als een kleine dijk in Nederland. Door de vele regen van de afgelopen tijd, rij je op sommige plekken gewoon door een rivier.

Malindi is in het seizoen een toeristische plaats, met name voor Italianen. Overal tuktuks.

Veel kraampjes langs de weg, met allemaal hetzelfde. Veel armoede, er leven mensen in kleine hutjes van modder langs de weg. Iets verderop staat er dan weer een villa van een of andere italiaan of arabier. Het centrum is prima, wat winkels en restaurants en je kan eigenlijk alles wel kopen hier.

Aangekomen bij het guesthouse werden we verwelkomt met welkomstekeningen op de gate. Twee maasai krijgers voor de bewaking (dag en nacht). Ook Wilson stond ons op te wachten met een welkomstdrankje en had het hele huis

versierd, inclusief bloemetjes en slingers en allemaal tekeningen van de kinderen. Dit ontvangst hadden wij niet verwacht en was een enorme verrassing.

Wilson is de gastheer van het guesthouse, aan hem moeten we erg wennen, hij is ongelofelijk aardig maar het voelt natuurlijk vreemd dat je de hele dag je persoonlijke "butler" bij de hand hebt terwijl je juist bent gekomen om wat te doen. Maar dat is dus echt niet anders, hij weigert ons zelf onze koffie te pakken of boodschappen uit te pakken. (de boodschappen halen mag nog net) Het huis is veel groter dan verwacht en ligt met uitkijk op de zee. Het ziet er prachtig uit en er is plek voor 7 personen, wij zitten er nu heerlijk met z'n tweeën.

Bij het weeshuis reden we wederom tegen een versierde gate, tekeningen en mooie geluक्सwensen van de kinderen. De gate ging open en alle kinderen (85) stonden aan de andere zijde ons toe te zingen. Dit was weer zeer ontroerend! Van hele kleine kinderen, 1 jaar tot de oudste 18. Het gezang klonk nog prachtig ook!

De hoofdmeester heette ons welkom(85 kinderen stonden zeer gedisciplineerd te luisteren). Daarna konden ze de klas weer in, keurig in een rij. Wij kregen een rondleiding over het terrein van ruim 2 uur. En werden rondgeleid door Zachery die is opgegroeid in het weeshuis in Ruiru en nu hier in Malindi aan het studeren is voor Duits, zodat hij toerguide kan worden.

Ze spreken allemaal vanaf kleins af aan engels.

Alle lokalen werden tijdens de rondleiding getoond, kinderen gingen direct staan, jambo, jambo. We hebben met een klas een liedje gezongen If you happy and you know it was het eerste wat ons te binnen schoot en alle kinderen klapte gezellig mee. De slaappleaatsen zien er goed uit, eenvoudig maar voor ieder kindje is er een bed met klambou. In de keuken staan twee grote fornuizen, op hout gestookt en van de gigantische pannen er boven met rijst en lokale groente, lijkt op spinazie. Twee gezellige mama's die voor het eten zorgen.

Daarna naar de technische school (het terrein is heel erg groot). Hier leren ze de oudere kinderen techniek en komen de vrouwen van het outreach project leren hoe ze om moeten gaan met een naaimachine en hoe ze daarmee hun eigen geld kunnen verdienen. Ook kinderen van buiten het weeshuis komen hier naar toe.

Ze hebben ook hun eigen boerderijtje, hier leren ze kinderen hoe ze met kippen om moeten gaan, (kippen fokken) ze schrijven zelf een programma waarin voeding en dergelijke is opgenomen. Er liepen 150 kuikens die uiteindelijk na ongeveer 7 weken goed genoeg gevoed zijn dat ze te verkopen zijn voor 350 KS (3,5 euro) Dit zijn weer opbrengsten voor het weeshuis. In het hok van de "7 weken" kippen zaten er nog eens 250. Dit is prachtig om te zien, ze leren niet alleen hoe kinderen hieruit hun eigen inkomen kunnen genereren maar er komt hierdoor ook weer geld binnen. Er lopen koeien die in een stal zitten die weer gebouwd en onderhouden wordt door de leerlingen. De leerlingen melken zelf de koeien (34 liter per dag voor eigen gebruik) Ook worden er planten gekweekt die dienen als voedsel voor de koeien voor de momenten van droge periode. Enorme groente tuin en zelfs de welbekende Jatropha struik staat hier te bloeien. Ze hopen ooit te leren van een expert hoe ze van de noten bio diesel kunnen maken. Een vijver waarin Tilapia zwemt, zodat ze deze kunnen vangen en leren klaar maken.

Alles zit zeer goed doordacht in elkaar en ze hebben zich zelf aangeleerd zelfstandig te draaien met allemaal lokale bevolking. Het terrein ziet er verzorgd uit en er loopt veel personeel, Ria doet er alles aan om het weeshuis zo gezellig mogelijk te maken voor de kinderen.

Als je het zo leest dan kun je concluderen dat ze het hier goed geregeld hebben, en dat is ook zo. Dankzij de hulp van sponsoren (is heel hard nodig!) kan er voorzien worden in de dagelijkse behoeftes. Je kan ook ervaren dat de kinderen die hier zitten, met allemaal trieste achtergronden het getroffen hebben dat ze hier zitten. Een beetje geluk en zeker liefde voor elkaar is echt aanwezig! De meeste kunnen weer lachen en dat is fantastisch om te zien. Ondanks de primitieve en sobere levensomstandigheden, zoals bijvoorbeeld schoenen die bij sommige nog missen etc, etc, etc. Wij hopen de komende weken onze bijdrage te kunnen leveren om de kinderen wat blijer te maken en te voorzien van iets extra's. Met name de dingen die zij niet zelf kunnen maken/produceren. We zullen onze tijd hard nodig hebben!

Gerben en Froukje

Beste allemaal,

Ik ben erg blij dat ik mijn sponsor-kindje MITCHELE van 1,5 jaar gisteren voor het eerst heb gezien in het weeshuis in Ruiru, echt heel bijzonder. Ik had haar in december ook al gezien maar toen sliep ze.

Het ontvangst in Blessed Generation was geweldig en zeer indrukwekkend.

Ik was er samen met mijn collega Thea heengegaan.

We werden ontvangen door de Social worker, een leuke man en ontzettend aardig, maar helaas ben ik zijn naam vergeten. We hebben eerst de spullen uitgeladen die ik mee had genomen. Gelukkig mag ik van de KLM (gratis) meenemen wat ik kan tillen, dus met 5 golfassen en 3 koffers kwam ik aan.

De kinderen hadden een enorme mooie grote tekening gemaakt en opgehangen voor mij, met een speciaal welkom erop.

Ze gingen zich verzamelen in de eetzaal keurig op allemaal bankjes naast elkaar. Van mij werd verwacht dat ik een praatje hield., best eng voor mij en onverwacht natuurlijk.... Toen gingen de kleine kinderen zingen! Het was zo lief en aandoenlijk en met een mooie buiging erbij.

Ze kregen van ons een enorm applaus, waarna de grotere kinderen voor ons gingen zingen. Het klonk zo ongelofelijk mooi, wat een talent zit ertussen! Zo'n warm en bijzonder welkom had ik echt niet verwacht en met veel moeite kon ik mijn tranen bedwingen.

Vervolgens hebben we een rondleiding gekregen, dat is altijd leuk. Veel handen geschud van de kinderen., sommige kende ik al en het is goed om te zien hoe hard ze werken op school en hoe gelukkig ze zijn.

Er heerst zoveel liefde in Blessed Generation en alles is zo schoon en keurig opgeruimd. De bedden zo strak opgemaakt met de KLM dekens.

Ik zag ook dat er hard gewerkt wordt aan een nieuw gebouw dat er echt goed uitziet! De bibliotheek, de nieuwe directeurskamer en o.a. een computerkamer komen daar. Het ziet er gewoon super goed uit. Ook heb ik de nieuwe watertank mogen bewonderen en zelfs een glijbaan om lekker buiten te kunnen spelen. Kortom; er wordt zo hard en goed gewerkt. Daar heb ik veel waardering en respect voor!

Mitchele is een leuke meid die op handen gedragen wordt door veel kinderen. Ze is vrolijk en weet wat ze wil. Ze was nog wel een beetje bang voor mij omdat ik wit / blank ben,

maar afgelopen december was Angela ook nog bang voor mij en nu pakte Angela mijn hand vast. Het was echt fantastisch om even in Blessed Generation te zijn! En ontzettend speciaal nu met Mitchele, mijn sponsorkindje erbij, dat geeft toch een heel erg speciaal gevoel.,Ik hoop van ganser harte er weer snel terug te komen..

Je ziet hoe goed je geld terechtkomt en hoe gelukkig de kinderen daar zijn.

De ontvangst was zo groots.,dit zal ik nooit meer vergeten....

Ik wil iedereen bedanken voor het in orde maken van de sponsering.

Mijn gezagvoerder vond mijn verhaal over Blessed Generation en de Jambo-loterij zo mooi en goed dat hij misschien ook wel een kindje wil gaan sponsoren. Ik heb hem vannacht op de web-site www.weeskinderenkenia.nl gewezen en/op de site: blessed generation Ruiru en dan sponsorkindje doorgegeven. En ik hoop, met heel mijn hart, dat hij het gaat doen en met hem vele anderen....."Belangrijk vind ik dat je zeker weet, dat je geld goed terechtkomt en dat de kinderen daar zo gelukkig zijn.

Ik raad al mijn collega's dan ook aan, vlieg je op Nairobi, ga erheen en overtuig jezelf...

Iedereen veel succes met alles.

Groetjes Miranda de Moel

Deel deze pagina:

[Share on facebook](#) [Share on twitter](#) [Share on email](#) [Share on print](#) [Share on gmail](#) [Share on stumbleupon](#) [More Sharing Services](#)