

Education is the key

Malindi, oktober 2017

Jambo nieuwsbrieflezers ('Hallo' in Swahili)

Habari? ('Hoe gaat het?')

Mzuri sana ('Het gaat goed')

We hebben vanuit hier heel veel goeds te melden.

Zo is pasgeleden de nieuwe lagere school in Malindi geopend. De oude school stond op instorten en een nieuwe school stond op de prioriteitenlijst. Iedereen die vorig jaar bij een van de bijeenkomsten in Nederland was weet dit ook. Op de prioriteitenlijst stonden: Water voor Nyamira – Lagere school voor Malindi – Highschool gebouw en slaapzalen BG High Ruiru en de lopende kosten van alle projecten.

Het is dan ook heel mooi om te kunnen melden dat de borehole (waterput) voor Nyamira en de lagere school in Malindi klaar zijn. We kunnen ze van de lijst afstrepen en dat is heel motiverend en hoopgevend.

In augustus hebben we zelf de kans gehad om naar Nyamira te gaan en we hebben de borehole kunnen bekijken. Ik dank jullie allen hartelijk voor jullie support. Waar in Nyamira nu aan gewerkt wordt, is de wateraansluiting in alle vertrekken in de school en het opvanghuis – want dat is natuurlijk ook wel handig als het water ook rechtstreeks uit de kranen komt. Maar hoe het ook zit, het water is er!



De opening van de nieuwe lagere school in Malindi vond plaats in het laatste weekend van september. Dit is enorm groots gevierd met weinig kosten. Veel lokale ondernemers hebben bijgedragen om dit feest mogelijk te maken door eten te brengen voor de dag.



Voor deze dag waren mensen van de locaties in Ruiru en Nyamira aanwezig; de managers Cleophas en Gladys en de hoofdonderwijzers Alfred en Dallach. Vier studenten van het BG ICT team waren aanwezig

met een bordje 'Pers' op hun shirt geprikt. Zij hebben het hele event gefilmd. Van de overheid waren de Kinderbescherming en het



Linda en Jan van stichting Channah



Sam (chauffeur), mr. Dallach en Gladys



Verteenwoordiger Min v Onderwijs



Cleophas (r) en Alfred in gesprek met Linda en Jan



Press :-)

Ministerie van Onderwijs vertegenwoordigd en ze hebben mooie woorden gesproken. De guests of honour, Linda en Jan van de Stichting Channa, waren helemaal uit Nederland overgekomen. En wat hebben we allemaal van ze genoten. Een feest is echter geen feest zonder de doelgroep van de school en er waren dus vooral heel veel kinderen. Wekenlang hebben ze geoefend met zang en dans voor deze dag.

De sfeer bij BG was zo positief en vrolijk, iedereen was in een hele goede stemming, al wekenlang – prachtig! Ik hoop dat veel nieuwsbrieflezers ook af en toe op Facebook (www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter) de ontwikkelingen volgen. Hier is uitgebreid verslag gedaan en inmiddels staan er ook foto's op de website.



In ons lijstje van noden staan ook de lopende kosten. Dat blijft staan want we zijn er nog lang niet. Maar ook in dit geval is er echt iets heel moois te noemen.

Eén van de lopende kostenposten is studiegeld. Ondanks dat de kinderen tegenwoordig een studiebeurs krijgen van de overheid als ze gaan studeren, moet er in het geval van een universitaire studie nog wel behoorlijk wat geld bij. Vorig jaar op de bijeenkomsten in Putten heb ik verteld dat we graag toe willen naar een 50% regeling: een vaste sponsor die we hiervoor hebben betaald de helft en iemand anders de andere 50%.

‘Uni’ was een zorg omdat BG steeds meer kinderen helpt en ook goed onderwijs biedt. Daardoor kunnen steeds meer jonge mensen zich kwalificeren voor een universitaire studie. Prachtig natuurlijk maar het kost wel geld.

Maar het is gelukt! De 50% regeling krijgt steeds meer vorm en we zijn superblij dat in de afgelopen maanden 8 nieuwe studenten zich hebben kunnen installeren op de universiteit.



Mensen met een scherp oog zullen zien dat er een studente staat voor de universiteit van Nairobi. En mensen die het nieuws in Kenia in de gaten houden, hebben misschien gelezen dat deze universiteit tot nader bericht gesloten is in verband met spanningen rond de verkiezingen. Het klopt dus dat deze studente zich onlangs kon settelen op de universiteit en nu weer bij BG is omdat de uni dicht is.

In de maand augustus zijn hier in Kenia verkiezingen geweest, een tijd waarin iedereen gespannen is. Ons gezin heeft in deze periode zowel BG Nyamira als BG Ruiru mogen bezoeken. We hebben een geweldige tijd gehad met iedereen ter plaatse. Maar natuurlijk waren er spanningen in het land. Na de verkiezingen was dit niet voorbij en het zal u niet zijn ontgaan zijn dat de verkiezingen ongeldig zijn verklaard en er nieuwe verkiezingen gepland staan.

Nu krijg ik er wel eens vragen over hoe het voor ons is. En ik kreeg ook veel reacties als: 'Wat fijn, dat is democratie'. Heel concreet betekent het dat de geldontwaarding gelijk plaatsgreep, we ons gelijk zorgen maken over de komende schoolexamens van klas 8 van de lagere scholen en de examenklas van BG High. Blijft ons bezoek weg?

Bushcamp, dat jaarlijks georganiseerd wordt door Wings of Support is gepland in deze periode en dat gaat nu uiteraard niet door. (Hierbij wil ik tevens de organisatoren van Bushcamp bedanken voor alle kleding en giften die jullie wel gebracht hebben naar BG – super!)

En dan nu ... het resultaat dat onze eerste student al weer thuis zit bij ons. De scholen zullen dichtgaan, we zullen plekken moeten zoeken voor alle studenten. Een grote groep van de bevolking is nu enorm fel m.b.t. de verkiezingen en anderen willen gewoon dat het achter de rug is. In veel delen van Kenia gaat het leven door zonder conflicten, in andere delen zijn conflicten. Maar het staat als een paal boven water dat er geen dag voorbij gaat waarbij men niet de verkiezingen in het voor- of achterhoofd heeft. En dat velen daarbij zorgen hebben mag ook als een feit genoemd worden.

Mogen we hoop en kracht halen uit de dag van de opening waarbij Jan en Linda God loofden in een lied dat werd meegezongen door iedereen

ter plaatse, ook bijvoorbeeld bezoekers van moslimhuize. Waarbij hele jonge meisjes zongen dat ze gelijk zijn aan jongens en recht hebben op onderwijs en een carrière en niet jong uitgehuwelijkt willen worden. Hun kracht zit in ieders hart en liet een onvergetelijke indruk achter bij alle aanwezigen.

Dank voor al jullie support.

Kwaheri ('tot ziens' in Kiswahili)

Ria en familie