

Moge de Heer toezicht houden op jou en mij wanneer we niet bij elkaar in de buurt zijn.
Genesis 31:49

April 2020, Friesland

Jambo/Goeie nieuwsbrieflezers ('hallo' in het Kiswahili en Fries)
Habari/Hoe giet it? ('hoe gaat het?')



Hoe gaat het met ons

Zoals u direct al kunt lezen verblijven we op dit moment in Friesland.

De ontwikkelingen in Kenia met betrekking tot corona hebben gemaakt dat wij ervoor gekozen hebben naar Nederland te komen.

Het was een enorm dilemma waar we voor stonden.

Waar deden we goed aan: blijven en daardoor grote (gezondheids)risico's lopen of naar Nederland gaan en dan op afstand kunnen doen wat nodig is.

Meer dan ooit realiseerden we ons dat we één grote Blessed Generation familie zijn.

Maar tegelijkertijd is duidelijk dat het enige goede wat we kunnen doen is afstand nemen. Toen we uiteindelijk besloten hadden naar Nederland terug te willen, bleek het niet meer te kunnen.

Het luchtruim ging dicht en alle vliegtuigen naar Nederland waren vol. Wij legden ons erbij neer dat we toch in Kenia zouden blijven.

En dan ... een oud-student van Blessed Generation is werkzaam in de reiswereld.

Zij belde ons met de mededeling dat er ineens toch vier tickets beschikbaar waren. In een bomvol vliegtuig met een aantal hoestende mensen.



Heel spannend allemaal. Maar we zijn nu vijf dagen in Nederland en we voelen ons alle vier voelen nog goed.

Bij aankomst op Schiphol lagen bij de balie autosleutels van een splinternieuwe Renault Kadjar van *Autobedrijf ABD* uit Drachten

klaar.

Zo konden we naar ons nieuwe verblijf: een vakantiehuisje in Friesland, beschikbaar gesteld door één van onze vrijwilligers.

Gelukkig zijn we ook nog steeds voorzien van goede kleding dankzij *Modehuis Blaauw* uit Jubbega.

We hebben nog geen Nederlander in levende lijve gesproken.

We hebben het goed met elkaar en zijn dankbaar dat we hier mogen zijn en dat er zo goed voor ons is gezorgd.

De situatie in Kenia

Corona heeft ook Kenia in de greep. Even werd gedacht dat het, mogelijk door het klimaat,

misschien niet in Kenia zou uitbreken.

Dat bleek valse hoop. Inmiddels zijn een aantal gevallen van corona bekend.

Kenia loopt een aantal weken achter ten opzichte van de ontwikkelingen in Nederland.

Maar inmiddels zijn ook in Kenia de nodige maatregelen van kracht: handen wassen bij de winkels, scholen dicht, thuis werken, sociale afstand houden, een avondklok.

We maken ons grote zorgen. De medische zorg heeft niet de mogelijkheid zo uit te breiden zoals dat in Nederland gebeurt.

De economie van Kenia is zoveel zwakker dan de economie in Nederland.

Mensen die als dagloner werken, een soort ZZP-er, die direct geen werk en dus geen inkomsten en eten hebben.

De situatie voor Blessed Generation

De scholen gingen dicht. De Blessed Generation Highschool moest dus ook dicht.

Deze studenten zijn wat ouder en vallen al wat langer onder de zorg van Blessed Generation.

Zij hebben vaak wel een plek waar ze in de vakanties naar toe kunnen gaan. Daar zijn ze nu ook heen gegaan.

Er zijn ontsmette busjes geregeld en studenten zijn zonder contact met andere reizigers naar die plaatsen gebracht.

Ze kunnen via de radio lessen volgen, als ze elektriciteit en een radio hebben.

Ook de lagere scholen van Blessed Generation moesten natuurlijk dicht. Wat een verdriet.

Al die kinderen uit de omgeving die gratis daar naar school gaan en naast onderwijs ook eten en vooral liefde krijgen.

Ze moeten thuis blijven en gaan een zware tijd tegemoet. Veel kinderen wonen bij grootouders of HIV positieve verzorgers.

Het is een kwetsbare samenleving. Het is tegelijkertijd het netwerk wat zo nodig is om de kinderen nog enige vorm van 'thuis' te kunnen bieden.

We maken ons zorgen of we ze wel kunnen blijven steunen. Voor nu krijgen ze voor een aantal weken eten mee.

Daarnaast ook huiswerk. vooral om ze bezig te houden. Ze hebben geleerd hoe ze goed moeten handen wassen (misschien heeft u het filmpje op Facebook gezien).

Ze weten over afstand houden maar met meerdere kinderen in een hut van een verzorger is afstand houden echt niet mogelijk.

En dan de volgende uitdaging: de opvanghuizenhuizen in Nyamira en Malindi. Ze moeten dicht, er wonen te veel mensen bij elkaar.

Dit wil niemand maar we hebben geen keuze. Daar waar mogelijk worden kinderen geplaatst in gezinnen.

Soms bij een oudere zus die ondertussen Blessed Generation heeft verlaten, een tante, personeel van Blessed Generation.

Ook wordt er weer een beroep gedaan op de juist zo kwetsbare opa's en oma's. Het lukt ons echt niet om alle kinderen uitgeplaatst te krijgen.

Dat betekent dat de locaties van Blessed Generation toch nog open zijn.

Er zijn doorlopend gesprekken met de raad voor de kindbescherming om te kijken hoe we hier mee om moeten gaan.

Elke dag is het anders. Soms kunnen we een kind toch nog ergens uitplaatsen.

Soms komt er weer een kind terug omdat het niet haalbaar bleek langer dan twee weken ergens te zijn. Al met al veel zorgen.

Ons personeel werkt ook zo veel mogelijk vanuit huis. Soms is dat niet mogelijk. Als je in een hut zonder elektriciteit woont, is werken op de computer geen optie. Door deze omstandigheden worden op dit moment ook de tweewekelijkse filmpjes niet online gezet. We zijn hard aan het werk om voor elkaar te krijgen dat dat weer mogelijk wordt.

Alleen die medewerkers die fysiek aanwezig moeten zijn in verband met de verzorging en de veiligheid van de kinderen zijn aanwezig in de opvanghuizen.

Door deze ontwikkelingen is het versturen van de post aan de kindsponsoren, wat we altijd rond Pasen doen, in het gedrang gekomen.

Niet elke kindsponsor zal dan ook post krijgen. Soms waren de kinderen al uitgeplaatst en was er geen gelegenheid meer hen te vragen een brief te schrijven.

Het personeel is druk met allerlei regelzaken en het anticiperen op de steeds veranderende omstandigheden.

Hierdoor komen zij er niet aan toe actief met de post aan de slag te gaan. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft.

Gelukkig kunnen wij vanuit Nederland ons werk blijven doen. We hebben dagelijks contact met de mensen van Blessed Generation in Kenia.

Deze week gaan we proberen een plan op te stellen om te zorgen dat de mensen in het outreachprogramma toch voedsel, ontsmettingsmiddelen en medicatie kunnen krijgen.

We hopen en bidden dat de situatie niet zo erg wordt als nu in Nederland al het geval is.

Ander nieuws: Blessed Generation High



Zeker in deze tijd is het fijn om goed nieuws te mogen ontvangen.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik u over Blessed Generation Malindi. Deze keer ga ik u wat vertellen over Blessed Generation High, Ruiru.

Eind februari 2020 was er de diplomering van de studenten die geslaagd zijn.

Een feestelijke bijeenkomst waarbij Jaap en Siska van de *Stichting Geen Dak* aanwezig waren.

Ook was er iemand aanwezig van het Ministerie van Onderwijs uit Kenia en waren er vier leden van het bestuur van Blessed Generation Kenia.

Blessed Generation High heeft enorm goed gepresteerd, 10% boven het landelijk gemiddelde.

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs noemde Blessed Generation High "een trots voor de gemeenschap".

En daar zijn wij natuurlijk weer heel trots op. Het was een mooie, feestelijke bijeenkomst.

Door het hoge slagingspercentage, met goede scores, mag een groot aantal studenten door naar de universiteit.

Er zullen naar verwachting in september ongeveer 55 studenten vanuit Blessed Generation aan de universiteit een opleiding gaan volgen.

Nog niet eerder hadden we zoveel studenten tegelijkertijd.

Uiteraard is het nu, gezien de pandemie, afwachten of het allemaal door kan gaan.



De voormalige eetzaal van het weeshuis is in gebruik genomen als studie ruimte. Daardoor was er geen eetzaal meer. Om te zorgen dat de studenten toch met elkaar kunnen eten en dan ook nog droog kunnen zitten, is er een 'eet terras' met overkapping gemaakt.



We hebben ook dit nieuwe studiejaar weer een aantal eerstejaars highschool studenten mogen

verwelkomen.

Dankzij uw steun hebben ze allemaal weer een uniform, een matras en de benodigde boeken.

Heel veel dank daarvoor.

Meer en meer willen we ons richten op digitaal onderwijs. Nog niet elke student heeft de beschikking over een laptop.

Daar is nog geen geld voor. Maar alle docenten hebben er nu wel één.

Dat is al een geweldige luxe en is ook mede dankzij uw steun gerealiseerd.

En dan een mooi bericht over één van de voormalige studenten, Peter Gitau. Peter is opgegroeid bij Blessed Generation.

Hij is nu directeur van ViAfrica in Kenia, een organisatie die zich bezighoudt met bevordering van digitaal onderwijs.

Hij heeft onlangs bij ons lesgegeven over digitaliseren.

Ook gaf hij les over het onderwerp: 'Hoe zoek je schoolgebonden onderwerpen op je telefoon of tablet'.

Via zijn werk konden we een aantal tablets, inclusief een lespakket, goedkoop aanschaffen.



U ziet Peter in het geruite overhemd

Een sponsor uit Nederland deed ter gelegenheid van zijn 50^e verjaardag een inzameling voor Blessed Generation.

Met deze donatie konden we de aanschaf van de tablets bekostigen.

Zoals u leest is er ondanks alles nog steeds mooi en positief nieuws te melden. Laten we daar dan ook maar mee afsluiten.

Ik wens u veel kracht en liefde in deze bijzondere tijd.

Kwaheri/Oant sjen ('tot ziens' in het Kiswahili en Fries)

Ria Fennema en familie

