

Lieve Ria en Fester!

Het is alweer een paar maanden geleden dat Luud en ik in Kenia waren. Toen wij weer in Nederland waren was alles weer zoals we dat in Nederland gewend zijn. Studeren, afspraken, nevenactiviteiten, sociale verplichtingen etc etc. Soms is het leuk en soms wat minder, druk is het in ieder geval wel!

We zijn jullie niet vergeten! We merken dat we het vaak hebben over Kenia, het werk dat jullie doen, de missie en wat we hebben mee gemaakt. Als jullie er niet waren hebben wij deze reis niet ervaren zoals we deze hebben ervaren. Als avontuurlijk, verrijkend, vrolijk, triest, bijzonder etc. Een hele mooie herinnering die wij als broer en zus samen hebben en koesteren. Voor jullie informatie: op de terugweg hebben we elkaar het hoofd ook niet in geslagen!

Wij hebben veel mooie dingen gezien, spelende kinderen, de kerkdiensten, de mama's en papa's, het onderwijs, het eten etc. En dat alles met toewijding. Van de sociale activiteiten, vooral in Ruiru, hebben we vol van genoten. Doodop kwamen we dan weer aan bij het guesthouse waar we nog even ons eigen ding deden en dan gingen slapen totdat de hond, de dieren, of de schoolbus ons wekte.

Zelfs in Kenia hadden we een routine. Sochtends na het ontbijt op de fiets, langs de gevangenis, richting het weeshuis. We hebben onder de 30 graden warme zon tijdens de 30 minuten durende reis onwijs veel lol gehad. Gepraat met mensen, bananen gekocht en direct weer weggegeven aan kinderen. Pennen en balonnen gegeven of praten over de dag met locals. Vaak was dit als de ketting van Duco eraf lag maar achteraf is het alleen maar prachtig. De momentjes bij de koffie en eventueel een of twee sigaretjes waar we even konden spuien, luisteren of vertellen hebben wij als heel waardevol ervaren.

Ons doel was een mix van cultuur en natuur. Deze doelstelling is meer dan behaald. We zijn op plekken gekomen waar google maps geen idee van heeft en we hebben er van genoten.

De foto's die we dankzij Luud in overvloed hebben vertellen veel verhalen waar wij het nu nog vaak over hebben, over lachen of waardoor kwartjes vallen. Gelukkig hebben wij foto's van jullie en van de kinderen, in Ruiru en in Malindi. Deze hebben wij aan onze vrienden laten zien.

Duco heeft in Ruiru 2 beeldjes gekocht die hij aan 2 vriendinnen (waarvan 1 moeder) heeft gegeven met een foto van het beeldje, de maker en Duco zelf. Bij het geven vertelde hij een verhaal over het moment aldaar, het kind, de eerste indruk van het kind en hoe dit in terug kwam in het beeldje. Het was het mooiste cadeau wat ze konden krijgen en namens hen mocht ik jullie nog bedanken. Bij deze!

Wij bedanken jullie ontzettend graag voor de ervaring, energie, jullie tijd. Wij hadden ons geen betere tijd in Kenia kunnen wensen.

Lieve groet,

Luud en Duco