

Jambo nieuwsbrief lezers !

Habari? (hoe gaat het met jullie?)

Het is alweer twee weken geleden dat ik jullie schreef, wat is er weer veel gebeurt in die tijd.

In mijn laatste nieuwsbrieg schreef ik jullie over onze nieuwe aanwinst:"het kippenhok met heel veel jonge kuikentjes."

De man die de kippen zou verzorgen kwam dronken op het werk. Hij schreeuwde tegen de kinderen en als de vrijwilligers er niet waren geweest was ons prille kippenhok misschien nu geschiedenis geweest. De man had al meerder waarschuwingen gehad en is dus nu ontslagen, dat is nooit leuk.

Sinds enkele dagen is er een nieuwe kippenvezorger aangesteld. 's Nachts gaat hij het houtskool bijvullen omdat de kuikentjes warm moeten blijven en bewaakt hij tevens het weeshuis, overdag slaapt hij in het weeshuis, hij woont hier dus nu a.h.w. hij eet ook mee.

Gisteren ben ik met twee kinderen naar het ziekenhuis geweest voor een oogtest. 's Ochtends om 6 uur vertrokken en 's middags om 2 uur stapten we het ziekenhuis weer uit, tjonge jonge ...dat doe je ook niet voor je lol, wat een gedoe zeg.

(Het lijkt een beetje op dat verhaal van het postkantoor alleen dan 7 uren lang.)

1.Je krijgt een nummertje en wacht tot jou nummertje aan de beurt is, dit duurt minstens een uur.

2.Als je aan de beurt bent mag je in de rij gaan staan bij het loketje waar je moet betalen.

3.Daarna het volgende loketje waar de kinderen worden ingeschreven.

4. De behandeling gaat beginnen.

Zo'n 100 Afrikanen die net als wij komen voor een oogtestzitten in een kring.

In het midden staat een dokter met zo'n bord met letters van groot naar klein.

Als de dokter je naam noemt ga je staan, bedek je een oog en doe je de test, daarna het ander oog. (Alle andere mensen kijken mee.)

5. Je gegevens van de test worden naar een kantoortje gebracht en hier kun je vervolgens weer wachten tot je word opgeroepen, wachttijd is zeker 2 uren.

Eenmaal in het kantoortje verteld de dokter je slechts dat er een bril nodig is en dat je door moet naar de volgende dokter.

6. Weer twee uren wachten om de test met de verschillende glassterktes te ondergaan.

7. Zo, nu alleen nog montuur uitzoeken. Bij het monturen kantoortje was echter niemand aanwezig. Wat bleek, achter het monturen kantoortje werd een boom om gekapt en omdat men bang was dat deze op het kantoortje zou vallen gingen ze maar dicht tot het klaar was. Languit in het gras dan maar weer!

Uiteindelijk hebben we wel twee leuke monturen uit kunnen zoeken en hebben we ons bezoek aan het ziekenhuis afgesloten met patat en fris.

De kinderen vinden het niet leuk dat ze een bril moeten, "Ik ben toch geen oudje!"zei eentje.

Ik moest nog wat dingen doen in Nairobi en de kinderen gingen mee, dat vonden ze geweldig.

Het weeshuis ligt ver van alles verwijderd en de kinderen leven dus behoorlijk geïsoleerd.

De kinderen mochten een ansichtkaart uitzoeken voor hun sponsor. Eentje schreef:"U raad nooit, ik schrijf deze brief vanuit mijn hoofdstad."

Volgende week hoop ik de brillen te kunnen ophalen, de kinderen willen dolgraag weer mee.

Door dit ziekenhuis verhaal kom ik even op het volgende;

Dit zijn de eerste kinderen in het weeshuis die vanaf volgende week een bril hebben.

Een bezoek aan een oogarts is zoals u hebt kunnen lezen een tijdrovende zaak, daaroverheen komen kosten voor het consult en de benzine.

Ik denk dat dit anders opgelost moet kunnen worden in de toekomst.

Als iemand mij kan helpen aan zijn letterbord en zo'n apparaat met van die verschillende glaasjes voor de glassterkte dan kunnen we dit in het weeshuis zelf doen en hoeven we alleen de brillen nog maar te kopen. (Degene die mij dit kan bezorgen kan mij vast ook vertellen hoe ik het bste de testen kan doen.)

Ik heb nu een voorschot betaald voor de brillen omdat het allemaal teveel was in een keer.

Een bril kost maar 80 gulden en dat is dus echt niet duur voor een goede bril.

Het probleem is echter dat er geen einde aan komt.

Dan is het geld voor brillen dan voor eten van de markt dan middelbare scholieren die in de zomervakantie op school blijven voor extra lessen, dan weer een auto onderdeel vervangen, electr. tijd rekening, telefoonrekening, het houdt niet op! (Dit herkennen sommigen misschien in van eigen huishouding.)

De afgelopen weken waren twee van financiële zorgen.

Sponsors vinden voor een tastbaar doel wil wel aardig, zoals een kind financieel adopteren, een nieuw klaslokaal of een kippenhok.

Sponsors vinden voor de dagelijkse besommingen is echter moeilijk.

Dat brengt mij op ACTIEPLANNEN!!!!

Dylan en ik (Dylan is een vrijwilliger uit Wales) gaan dit weekend flyers uitdelen en affiches ophangen in de duurdere winkelcentra van Nairobi, we nodigen hiermee mensen uit om ons eens komen te bezoeken.

We zijn bezig met een Keniaans recepten boek.

Hierin staan niet alleen de recepten van de "mamma's" van het weeshuis maar ook de favorieten van vrijwilligers.

Ook vermeld dit boek de Keniaanse specialiteiten van drie grote hotels/restaurants in Nairobi.

De hotel eigenaren reageerden heel enthousiast en willen graag meewerken.

Er is uiteraard nog geen uitgever maar wie weet komt een nieuwsbrief lezer met een oplossing voor dit probleempje.

Het zou natuurlijk leuk zijn als dit boekje in diverse landen zou kunnen worden verkocht zodat wij van de opbrengst een tijdje zorgeloos naar de markt kunnen gaan.

Iemand zou de recepten ook kunnen gebruiken om een Keniaanse avond te houden, (iets voor een restaurant misschien ?) Dia's foto's video, het is beschikbaar om zo'n avond aan te kleden.

Dan kom ik nu bij Laura de Wilde.

Laura de Wilde woont in Nederland en heeft daar een heel mooi affiche voor mij gemaakt van "Moses die door de kieren in het hout de keuken in spiekt."

Dit affiche stuur ik jullie binnenkort allemaal toe. (Niet vandaag, want een heleboel mensen willen nu ook wel weer eens zien hoe het met mij gaat , dus vandaag een foto van mij. Het affiche stuur ik er achteraan, zonder tekst, print ook makkelijker uit.)

Iedereen moet voor zichzelf maar bepalen wat er mee gedaan wordt en of er wat mee gedaan wordt maar ik geef wel wat ideetjes.

U kunt het affiche groter maken en uitprinten en ophangen / of elders ophangen.

Op deze grote houden, uitdelen of doorsturen via mail.

Op deze grote houden en op een busje plakken, dit busje kunt u bv ergens in uw huis zetten, of misschien bij winkels.

Als u doormiddelvan zo'n collectebusje geld hebt ingezameld kunt u dit overmaken met de omschrijving "collecte"erbij.

Of U stuurt mij een mail of een brief.Dan weet ik nl dat ik dat geld daar kan gebruiken waar het nodig is.

Ik wil iedereen er wel op wijzen dat dit geen verplichting is; heel vaak vertellen mensen mij dat ze wel wat willen doen maar niet weten wat, dan is dit een idee.

Dan is er nog iets:

Stichting Weeskinderen Kenia heeft het voor elkaar gekregen om op een zeer korte termijn hier een container naar toe te vliegen.

(In verband met hoge invoerkosten hier gebeurde dit niet eerder maar nu kunnen ze eenmaal om dit systeem heen.)

Het zou te mooi zijn om waar te zijn maar ik wil heel graag computers in die container voor de school hier.

Als iemand zelf nog iets heeft staan of iets weet dan hoor ik dat graag.

(De twee kinderen die naar de oogarts moesten zijn even in mijn huis geweest en hebben vol bewondering de foto's van zichzelf op mijn computer gezien, wat zou het mooi zijn als er een paar computers waren op de school!!!!

Computers zijn de toekomst!)

Natuurlijk besef ik dat dit lastige vragen zijn, maar: "Niet geschoten is altijd mis!" Bovendien kan ik hey me niet veroorloven als iemand over een tijdje zegt: "Had het maar gezegt!"

Ondertussen is ook hier de vakantie begonnen. (Niet de zomervakantie die is hier in December.)

De leerlingen deden toneelstukjes, zongen liedjes etc..voor ze hun raport in ontvangst namen.

Een dag later echter gaan ze alweer voor halve dagen naar school.

Kenia, de kinderen worden opgevoed met discipline en onderwijs.

De kinderen vinden het prima en waarderen dat ze naar school kunnen.
Net asl vroeger in Nederland het geval was slaan de docenten de leerlingen, nu is dat onlangs verboden.
Probleempje is nu wel dat de leerlingen er gewent aan zijn dat slaan hun straf is en luisteren dus niet als ze niet worden geslagen.

De docenten gaan een alternatieve straffen cursus tegemoet.
Ze waren trouwens heel blij met dat idee, want ze waren "aan" met de situatie.

Nog 1 dingetje wil ik jullie vertellen voor ik deze brief beëindig.
Ik heb 4 honden gekregen van Dick West om mij te bewaken.
Het zijn herdershonden en ze leven buiten. (Ik hoef ze dus ook niet uit te laten.)
En dan nu het leuke nieuws; 1 van de honden heeft vanacht aan 8 puppies het leven geschonken!
Mijn dag kon niet mooier beginnen!

Pongeza voor de moederhond!!! Dat is van harte gefeliciteerd in Swahili.

Salamu Ria

En tot de volgende keer!

Ps nog ff:

Mijn email : riamed43@gmail.com

Stuur mij geen fotootjes en bijlagen!!!

Soms zit ik zonder telefoon en als ik dan weer telefoon heb en mijn mail binnenhaal lukt dit niet omdat er teveel bijlagen bijzitten.

Fotootje sturen kan alleen als je zeker weet dat ik achter de comp. zit.

Kan je weten door een mailtje vooraf te sturen dat ik dan direct beantwoord.