

Jambo. 27-10-2001 Kenya

Deze week heb ik een nacht in het weeshuis geslapen.

Normaal slaap ik in een huisje buiten het weeshuis.

Vanwege de uitzonderlijke situatie waren de kinderen helemaal door dolle heen.

"Ria hier slapen...echt?" "He weet je het al , Ria blijft slapen ohhhhhhhhh!"

Van gekkigheid wisten ze niet meer hoe ze het hadden, springen , handen in de lucht, rondjes rennen.

Dat was natuurlijk wel leuk voor mij.

We hebben zing/spelletjes gedaan in een kring en zelfs de stilste kinderen zongen hun stembanden schor.

Aan het einde van de avond werd ik door alle kinderen naar het vrijwilligers slaapverblijf gebracht.

Het was voor mij alweer meer dan een jaar geleden dat ik dit voor het laatst had meegemaakt ik heb er erg van genoten.

Al die vrolijkheid en dat enthousiasme maakt dat ik weer heel veel energie krijg.

Heel vaak ben ik alleen tijdens schooluren in het weeshuis. ( Behalve zondags dan probeer ik er altijd te zijn maar ook dan is het alleen overdag.)

Tijdens de schooluren zitten de kinderen in de klas en heb ik dus nauwelijks contact met ze.

Over de school gesproken.

In een eerdere nieuwsbrief schreef ik al dat slaan door docenten onlangs verboden is in Kenia.

Zo'n verandering is mooi maar niet 1,2,3, te realiseren.

De onderwijzers kennen alleen de "sla straf", zo zijn ze zelf ook groot gebracht.

De kinderen kennen ook alleen "sla straf ", als je het stopt, hoe luisteren ze dan?

Bovendien lossen kinderen conflicten onderling ook via slaan op, zo is het hun voorgedaan.

Met andere woorden; als je het afschaft zal er iets voor in de plaats moeten komen.

Het is een traditie en het vraagt aandacht en serieus denk werk als je het wil veranderen.

Het leek mij het beste dat er een Keniaanse docent zou komen die les zou kunnen geven aan de leraren in alternatieve straffen.

Dit was makkelijker bedacht dan gedaan.

Het Good News Centre ( Een ander weeshuis dat o.a. steun krijgt van SWK) kampt met hetzelfde probleem.

Bovendien leek het me heel gezond dat de staf van Spirit of Faith zijn horizon een beetje zou verbreden, ze zijn nooit in andere weeshuizen geweest.

Vandaar dat ik besloot het Good News Centre te bezoeken met Gladys,( mijn rechterhand) en de hoofdonderwijzer.

Ze waren helemaal onder de indruk.

Zo groot, zoveel kinderen..600 ongeveer en bovendien krijgen de kinderen van de sloppen waarin GNC gelegen is lunch, mooie gezellige stenen lokalen, goede keuken, goede bedden.

Gladys: "Ik dacht dat de situatie bij ons normaal was maar nu zie ik dat we nog heel veel kunnen doen, 't kan echt anders."

De hoofdonderwijzer van SOF heeft een hele tijd gesproken met de hoofdonderwijzer van het GNC .

Problemen lossen hierdoor niet op maar hij vond het erg prettig om de problemen te kunnen ventileren.

Na afloop hebben we bij Charles thuis, een Nederlander die bij het GNC als vrijwilliger werkt, nagekletst in de tuin.

Al met al geen oplossing voor het "sla probleem"maar wel een motiverende dag voor Gladys en de hoofdonderwijzer.

De dag erna belde Gladys me thuis op.

Er was een serieus probleem op de school.

De leraren waren aan het mopperen over alles! Ze gingen de lokalen niet meer in en de hoofdonderwijzer wist niet meer wat te doen.

Het enige wat hij kon bedenken was ontslag van drie onderwijzers.

Dat is hem niet te verwijten zo gaat het hier...macht uit oefenen uit onmacht.

Zelf kon ik niet direct komen, er waren zieke kinderen die naar het ziekenhuis moesten en die gaan nog altijd voor.

Ze moesten het dus uit zien te houden tot na het weekend.

Een docent alternatieve straffen heb ik niet , dus...weinig keus, dan toch maar een Europese en wel ikzelf.

Woensdag heb ik schoolregels gegeven aan de leerkrachten en deze met hun doorgesproken.

Ze mochten deze mee naar huis nemen en dan vrijdag inleveren met handtekening als ze op deze manier wilden

werken.

Een van de regels was dat er vanaf woensdag niet meer geslagen mocht worden door de docenten.

Vervolgens ben ik de klassen langs gegaan om alle kinderen te vertellen dat het slaan door docenten niet meer toegestaan was maar dat daar tegenover stond dat de kinderen elkaar ook niet meer mochten slaan.

Slaat een docent wel dan is dit reden voor ontslag.

Slaat een kind wel dan zou hij/zij het weeshuis moeten verlaten. ( Strenge maatregelen, maar wel nodig, je loopt namelijk het risico dat anders het kind niets zegt omdat een ouder kind dreigt hem de volgende avond nog erger te pakken.)

Uiteraard wil niemand hier dat een kind weg moet en zover mag het dus ook niet komen.

Dat was woensdag, voor de donderdag heb ik de docenten mee gegeven dat ze als het niet ging de klas uit moesten lopen en het moesten melden.

Het is geen fout van de onderwijzer als het niet gaat maar een van mij omdat ik nog geen alternatief heb gegeven, als ze wel slaan betekende het einde baan.

Donderdag kon ik onmogelijk aanwezig zijn, de kinderen die ziek waren hadden testen ondergaan en aangezien de kinderen nr.1 zijn wil ik gewoon zelf de uitslagen van de doktoren horen en de gesprekken hebben.

Donderdag verliep echter alles op school soepel.

Vrijdag de dag van de tweede aanpak.

Een studie dag voor docenten .

Ik was best wel een beetje een zenuwachtig hoor.

Het verschil tussen Kenia in Nederland is in dit opzicht groot!

Ik had een moderne "leertaak" gemaakt. In groepjes moesten de docenten gaan werken aan vragen en opdrachten.

Ik had 6 a4 tjes maar gaf ze steeds 1 blaadje.

Na het blaadje kwam het groepje het met mij bespreken en daarna kregen ze het volgende blaadje met opdrachten.

Dit deed ik omdat ik bang was dat ze direct al af zouden haken als ze de laatste bladzijden zouden zien.

Deze bestonden nl uit rollenspelen en dat is hier volledig nieuw en ook best eng voor velen.

Achteraf was dit een goede keuze, vooral omdat ik door de tussendoor besprekingen per groepje goed inzicht kon krijgen in de problematiek.

De Kenianen zijn zelf altijd geslagen, door ouders en onderwijzers en hun is nooit verteld waarom ze slaag kregen of zo.

Het verschil tussen angst en respect kennen ze ook niet.

De docenten waren erg eerlijk.

Zo vertelden ze bv dat ze sloegen omdat ze vaak niet wisten hoe ze de kinderen anders stil moesten krijgen of om iets aan de situatie te veranderen..

De situaties waren breed; slechte cijfers op school..oplossing slaan.....want dan gaat een kind harder werken.

Geen schone kleren ...slaan, te laat....slaan.

Ook vertelden ze dat ze vaak hun prive problemen afreageerden op de kinderen. Zo van : Ik ben boos, ik sla het eerste de beste kind dat iets niet goed doet en ik ben mijn boosheid kwijt.

Schrikbarend maar wel eerlijk.

Enzo gingen we stapje voor stapje eerlijk door de leertaak.

De docenten waren heel erg gemotiveerd en werkten serieus mee.

Zo kwamen ze uiteindelijk zelf tot de ontdekking dat het ook anders kan.

vb; Slechte cijfers..Wat is de oorzaak?????? Misschien heeft het kind wel moeite met dit vak en is het te bang voor slaag om hulp te vragen.

Enzo ontstond stap voor stap voor docenten de openbaring.

De rollen spelen; hier zag ik tegenop. Ik dacht dat ze niet zouden willen, rottige gezichten gingen trekken enzo.

Maar ik had het hartstikke fout!

Met zichtbaar plezier lieten de groepjes hun rollenspelen zien aan de andere groepjes. ( De kijkende groep moest een positief- en een verbeteringspunt noemen) enzo om de beurt. Totaal geen verlegenheid , alsof je naar een goed toneelstuk keek. Vooral zoals ze de leerlingen nadeden.....echt lachen!!!!

Aan het einde van de dag hadden we als resultaat een heleboel alternatieve straffen die door de leerkrachten zelf waren bedacht en waar ze achter staan.

( De enige die door mij waren aangedragen waren die in het rollenspel.)  
De leraren gaven aan dat ze zo'n dag vaker wilden, 1 x per maand of zo.  
Ze willen zelf ook lesgeven volgens moderne methoden maar weten niet hoe.  
Ik zelf was bang dat een leertaak gebaseerd op "leren leren", "zelfstandig leren" een te grote stap zou zijn.

Het is een land met zo'n andere cultuur en is in veel denkwijzen 100 jaar achter met Nederland. ( Ik was er 100 jaar geleden nog niet..is af en toe lastig)  
Gelukkig ik had het helemaal mis! Ze willen graag en staan volledig open!

Een historische stap is gezet door Spirit of Faith!!!!!!!!!!  
Vanaf volgende week zijn de leerlingen aan de beurt voor het onderwerp "conflict hantering".  
Dit vindt ik best lastig.  
Met name in gevallen als een kind niet weet wie van de groep het conflict heeft veroorzaakt.  
bv;  
Het eten staat klaar in de eetzaal. Een meisje loopt weg bij haar bord.  
Als ze terug komt is haar volle bord omgeruild voor een leeg bord.

Kijk, ik persoonlijk zou vragen : "Wie aan deze tafel heeft het gedaan", bij geen antwoord bij een ieder een lepel eten uit het bord halen", maar ik weet dat dit niet echt de manier is.  
Kijk dit is een voorbeeld , er zijn veel groep situaties waarin "niemand" het heeft gedaan.

Misschien zijn er mensen die goede ideetjes hebben voor het onderwerp: 'kinderen en conflicten'.  
Ik kan jullie ideetjes goed gebruiken!  
Ook de alternatieve straffenlijst voor leerkrachten kan niet lang genoeg zijn.  
Alle ideetjes in dit opzicht zijn dan ook meer dan welkom!!!!!!!!!!

Los van het weeshuis wil ik nog iets vermelden.  
Een aantal mensen die mij willen bezoeken is nogal geschrokken van de criminaliteit in Kenia( met name Nairobi en andere grote steden)  
Ik wil jullie zeggen dat de Keniaanse mensen enorm aardig, sympathiek en beleefd zijn.  
Er is alleen een behoorlijke groep die dit niet is en die is met name 's nachts actief!  
Als je hier bent en je weet dit via de nieuwsbrief heb je minder moeite je hierbij neer te leggen.  
Voor mij is het belangrijk dat bezoekers/vrijwilligers dit weten.  
Anders loop ik steeds te zeuren: "Camera uit het zicht, Nee, je kunt na 18.00 uur geen boodschappen doen". etc.  
Iedereen die hier tot nog toe was heeft genoten van de kinderen en het prachtige 'safari' land!!  
Mensen die meer willen weten over criminaliteit hier kunnen mij dit even mailen.  
Het is een "hot "onderwerp hier.

Onlangs stond er hier een ingezonden stuk in de krant van een politieagent in Nederland.  
"De politie behandelde criminelen in Kenia schandalig."  
Oordeel is makkelijk, oplossing is veel moeilijker!!!!!!  
Criminelen schieten hier met scherp.  
Als er bij mij een inbraak komt, de kans is klein want Afrikanen zijn bang voor honden,  
dan ben ik afhankelijk van mijn honden en de buurt.  
Ze komen met minstens tien man en schuwen geweld niet!  
Het zijn geen lieverdjes die bij de politie terecht komen!

Misschien is het aantal criminelen in Nederland hoger dan hier, hier is het altijd met geweld!  
Hiermee waarschuw ik gewoon iedereen die hier komt.....ga niet filmen bij mij in de straat!  
Dan weet een ieder waar ze die filmcamera kunnen vinden...in het blanke huis.

In mijn huis en het weeshuis is het veilig, beide worden bewaakt door honden.

Nog meer goed nieuws :

Mijn nichtje heeft een actie gehouden.

Ze is docent schoonheidsspecialist en heeft behandelingen gegeven voor het weeshuis.

Haar dochtertje en een vriendinnetje hebben ansichtkaarten gemaakt.

De opbrengst voor het weeshuis is 750 gulden...asanta sana.....= heel erg bedankt!

De SWK ( Stichting Weeskinderen Kenia) heeft een "donkere dagen pakket"gebracht voor mij!

Erwtensoep, banketstaaf, speculaas, pepernoten, wijn ,kaas, drop, pepermunt, hagelslag etc.....

Het is hier zomer, geen donkere dagen maar ik vind dit bijzonder leuk en attent!!!!!!!!!!

Mensen in en om Groningen die spullen hebben voor het weeshuis kunnen contact opnemen met Jeroen.

Telefoon: 050-5259330

SWK ontvangt goederen op Schiphol op 7 november.

De goederen moeten in een verhuisdoos passen.

Als u goederen bij Jeroen brengt in een verhuisdoos is dit heel handig voor de "pakkers".

Mensen die een auto hebben en wel willen rijden op 7 november verzoek ik ook om contact op te nemen met Jeroen.

Computer programmeurs!!!!!!!!!!

Friese Poort Leeuwarden heeft computers beschikbaar gesteld.

De computers zjn "leeg"wie kan en heeft zin om deze te programmeren voor 7 november???????????

Tot slot:

<http://www.weeskinderenkenia.nl>

<http://www.geocities.com/riafennema/>

mijn email: riamed43@gmail.com

post adres

Spirit af Faith Childdren Centre

tav R.Fennema

P/O Box 54256

02000 City Square / Nairobi /Kenya

Bankrekening voor mijn levensonderhoud:

32 09 53 580

Stichting Weeskinderen Kenia/ Sassenheim

tav Ria Fennema

Nou dit was weer een lang bericht uit Kenia, je gelooft het niet maar ik heb nog zoveel meer te zeggen!!!!!!!!!!

Toch deze email is lang zat.

Ik wens jullie allemaal een fijne nieuwe werkweek.

Een week zonder aanslagen en miltvuur!

**Liefs Ria**

