

"We wish you a merry Christmas and a happy Chappo!"

## **Jambo nieuwsbrieflezers!**

31-12-2001

Nog even op de valreep van het nieuwe jaar een nieuwsbrief uit Kenia.

Het is hier een drukte van belang geweest, dit was natuurlijk alleen maar goed want dit betekent dat we iets hadden om het druk mee te hebben...de spullen uit Nederland! Een tijdje geleden heb ik geschreven dat de spullen die door Nederlanders waren ingezameld klaarstonden op Schiphol. Iedereen vreesde dat ze niet meer zouden aankomen voor de kerst maar gelukkig kwam er donderdag 20 december een telefoontje dat de spullen op het vliegveld stonden. Uitpakken en alles uitzoeken dus, broeken bij broeken, Tshirts bij Tshirts, het was veel maar er is niets leuker dan uitpakken! Er zaten alleen maar hartverwarmende dingen in de dozen. Ik kwam kerstkadootjes tegen waarop stond "mama's, Gladys, Patricia, Ria" met andere woorden, kadootjes speciaal voor het personeel. Als je kinderen hier vraagt wat ze graag willen hebben krijg je meestal antwoorden als schoenen of een pet. De maandag voor de kerst konden we alle kinderen voorzien van nieuwe kleding en schoenen. Daarnaast waren er veel kadootjes echt heel veel! De kinderen hebben allemaal een schoenendoos gekleurd en die ingeleverd en daarin zou ik dan op kerstdag hun kadootje meebrengen, het was voor het eerst dat de dozen tot de nok toe gevuld konden worden.

Ik heb in Nederland geld gekregen om kip te kunnen kopen, kip is een feestmaal hier en ik had nog geld gekregen om vrij te besteden, hiervan heb ik boeken gekocht voor de highschoolkinderen en een kerstboom.

De kerstdag

Vroeg in de ochtend beginnen een aantal kinderen met het bakken van de chappaties en het versieren van de boom.

In de boom hangen geen kerstballen maar ballonnen, heel leuk. Met hulp van de vrijwilligers en de medewerkers van Spirit of Faith heb ik de schoenendozen onder de boom gezet en ben vervolgens verdwenen in een klaslokaal om daar een verassing neer te zetten.

Daarna begint de kerkdienst, iedereen zit prachtig aangekleed in de eetzaal en ik open de dag en de dienst, aangezien ik dat normaal nooit doe maakt dat het voor de kinderen een beetje speciaal, we pakken elkaars handen vast en Antony de chauffeur van het weeshuis gaat voor in het gebed in het Swahili. Ook dit is niet gebruikelijk.

Margaret een van de oudere meisjes zet vervolgens het gezang in. Iedereen staat en zingt alsof zijn of haar leven ervan af hangt. Er wordt gedanst en bij ieder liedje worden diverse gebaren gemaakt, voor de kleintjes rondjes draaien en de tong uit de mond enzo...echt heel leuk. Zelfs de jongetjes stonden met lachende ogen volop mee te dansen, normaal willen ze nog wel eens "stoer doen" door niet mee te doen maar vandaag riepen ze zelfs liederen die ze wilden zingen.

Sylvia, een vrijwilligster heeft het kerstverhaal verteld en aansluitend klonk weer gezang en wilden ze gewoon niet meer stoppen.

Het slotlied dat hier werd gezongen is er eentje wat jullie allemaal kennen: "We wish you a merry Christmas and a happy ..ja..new year...zou je zeggen"

Hier zingen ze "happy chappo" ik nam maar aan dat het Swahili was voor nieuw jaar en zong dus gewoon lekker mee.

Lunch:

Echt een feest, kip chapati (de platte koeken van meel) en frisdrank!

De kinderen zaten te smullen. Ik hoor iemand zingen... "a happy chappo" hahaha ineens valt voor mij het kwartje... het slotlied hier betekende "we wensen jullie een gelukkig kerstfeest en een lekkere Chapati!!!!!!"

Na de lunch hebben de kinderen kadootjes gekregen die voor de hele groep zijn.

Het eerste kadootje was een plastic insteekhoes die ik van mijn ouders had gekregen om aan de kinderen te geven, je kunt de hoes ophangen en er foto's en kaarten enzo in doen. Ik wilde dit graag omdat van de kinderen doorlopend foto's worden gemaakt door bezoekers/vrijwilligers en ook door mij. Zelf krijgen de kinderen ze bijna nooit te zien en daarom wilde ik graag iets waarin ik foto's kon ophangen zodat de kinderen het kunnen zien en ik ze ook gemakkelijk kan vervangen.

Voor deze gelegenheid had ik de hoes gevuld met kerstkaarten die naar de kinderen waren gestuurd en foto's van de vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn geweest.

Toen ik het had uitgelegd ging er een luid applaus op! De enveloppen van de kerstkaarten werden als snel veranderd in hoedjes.

Het volgende gezamenlijke kado was in het lokaal waarin ik eerder die dag in was verdwenen.

Er was heel veel speelgoed binnen gekomen dit jaar en er was ook speelgoed bij dat eigenlijk niet geschikt was om aan 1 kind te geven en sommige dingen waren ook te groot voor een kind. Zo kreeg ik bv een heleboel speelblokken, een treintje, barbiepoppen, een trapauto en een fietsje. Het speellokaal is hiermee geboren!

Ik nam eerst de kleuters mee en klas 1 en vervolgens de grotere klassen, ik dacht dat de groteren het wel heel leuk zouden vinden voor de kleintjes maar zelf er geen aandacht aan zouden schenken, foutje....de groteren hadden ook nog nooit zoveel speelgoed bij elkaar gezien en gingen dus ook helemaal uit hun dak.

Vanaf dit moment was het kerstfeest eigenlijk al meer dan geslaagd maar...we waren er nog niet.

Terug naar de eetzaal allemaal, ik had een brief en een ingepakt kado gekregen van Marloes, een vrijwilligster die vlak voor kerst terug is gegaan naar Nederland.

Ze had me gevraagd om de brief eerst voor te lezen aan de kinderen en hun vervolgens het kado te laten zien. De brief was zo warm en vol liefde en mijn hart was zo dankbaar voor haar en ook alle andere mensen die dit feest mogelijk maken dat ik ineens niet meer verder kon lezen van de emoties, iedereen lachen natuurlijk hier. Sylvia heeft de brief afgelezen.

Een waanzinnig kado kwam eruit voor deze muzikale kinderen, hun eigen draagbare radio cassette recorder!

En toen naar buiten, allemaal rondom de boom, alsof het allemaal al niet genoeg was kreeg iedereen daar zijn schoenendoos gevuld met een knuffel, kleurtjes, knickers ballonnen en snoepjes.

De kinderen zijn nu nog steeds helemaal uitgelaten en hebben me wel 1000 keer bedankt, ik zeg dan wel steeds dat ze jullie allemaal moeten bedanken en bij deze dus: **NAMENS DE KINDEREN HARTSTIKKE BEDANKT!!!**  
De kinderen hebben nog nooit zo'n mooi kerstfeest gehad.

Dan nog even wat andere zaken.

De lading van Nederland is aan: Stichting Weeskinderen Kenia, alle verzamelaars en pakkers en Wings of Support, bedankt!

De computers die op Schiphol waren gebracht staan daar nog...ja dat is even een tegenvaller..computers de grens over krijgen is nog niet zo eenvoudig. Friese Poort we gaan het wel proberen hoor!

Nu ik het dan over de Friese Poort heb kan ik wel even vermelden dat de school een inzameling heeft gedaan voor Kenia die 1000 gulden heeft opgebracht!

Een collega van mij bij de Friese Poort Johan Jorna is met de VUT gegaan en kreeg bij zijn afscheid een enveloppe mee met inhoud en heeft die geheel ter beschikking gesteld aan mij. Dank je wel Johan en VUTze!

Door al deze goede en fijne mensen blijft mijn lichtje branden.

Bedankt, het is niet alleen maar geld het is het gevoel dat er mensen achter mij en de kinderen in het weeshuis staan, jullie warmte houdt mijn lampje brandend.

Morgen is het oudejaarsdag.

De kinderen hebben allemaal een blanco papiertje, op dat papiertje schrijven ze aan de ene kant iets wat ze dat jaar heel erg mooi hebben gevonden, iets waar ze dankbaar voor zijn. Aan de andere kant mogen ze iets schrijven wat ze niet leuk vonden of iets wat ze wensen voor 2002.

Namens alle kinderen van Spirit of Faith en mijzelf wil ik jullie allemaal een fantastische 2002 wensen!

**Ria Fennema**