

Jambo nieuwsbrieflezers.

02-05-2002 Habari?

Na regen komt zonneschijn en aangezien het hier regentijd is hopen wij hier allemaal dat achter de wolken de zon schijnt.

De afgelopen weken werden we overspoeld met water ( problemen). Watertanks waterpomp dakgoten, het tikt hier niet zacht tegen je zolderraam maar het valt met bakken uit de hemel.

Dat het water met bakken uit de hemel komt is goed, het geeft leven aan de gewassen en leven aan de kinderen van Spirit of Faith, het is werkelijk het levende water. Een deel van de dakgoten zijn schoongemaakt door de vrijwilligers waardoor we water beter kunnen opvangen in watertanks. Ik schrijf een deel, de vrijwilligers willen wel alles schoonmaken maar op sommige plaatsen zijn de dakgoten verrot en niet te repareren. De watertanks zijn schoongemaakt door de vrijwilligers, de waterput moet schoon maar dat moeten we laten doen door een bedrijf en die kosten bedragen ongeveer 1500 Euro.

De pomp is stuk voor de tweede keer in korte tijd, kosten die we kwijt waren de vorige keer om de pomp te repareren waren eveneens 1500 Euro.

Hakuna matata ( geen probleem) een beroemde Keniaanse uitspraak, nu is het Hakuna Pessa ( geen geld). We staan tot onze lippen in het water.

Zwommen we maar in het geld dan hadden we weer water.

We houden ons hoofd boven water door niet te denken: "Dit is dweilen met de kraan open."

Het is pompen of verzuipen!!!!!!

Ikzelf ben veel bezig geweest met het doen van verzoeken, verzoeken naar bedrijven hier in Kenia zelf die ons kunnen helpen. Bij urgente problemen is dit niet de oplossing want alle verzoeken moeten weer door vergaderingen enzo. Echter, dat onze put schoon moet dat had ik al in een verzoek gezet en ik heb een verzoek gemaakt of mensen ons financieel kunnen ondersteunen met de kosten voor het repareren van de pomp toen deze voor de eerste keer stuk ging.

Ik had dus hier en daar wel al wat contacten maar het duurt allemaal te lang in Afrika.

Een probleem komt nooit alleen, ook dat hebben we mogen ervaren, naast de waterproblemen kwamen er andere problemen overheen. Maar achter de wolken schijnt de zon. We hebben die regenboog niet voor niets.

Morgen moet ik verhuizen, kwam ook een beetje onverwachts eigenlijk. Dit weekend had ik pas tijd om over dit vraagstuk serieus na te denken en zondag vond ik een ander huis. Dit deel ik jullie ook mee om de reden dat mijn nieuwe huis nog geen telefoon lijn heeft. Mail sturen kan wel maar bijlages geeft me zo ie zo al problemen dus stuur die nu niet want als ik mijn mail check is het gewoon dan teveel bytes en loopt mijn computer vast.

Ik zal uiteraard proberen mijn mail te checken via het weeshuis ( ik heb een laptop) maar ook hier moet ik erbij zeggen dat onze telefoonrekening hoog is en we niet weten of we die kunnen betalen. ( Steeds meer Afrikanen gaan over op mobiel bellen en nemen geen gewone telefoonlijn, dit omdat de regentijd ervoor zorgt dat de lijnen breken en dus tijden zonder telefoon zit maar ook is het zo dat de laaghangende bedrading blijkbaar gelegenheid geeft voor het feit dat anderen op jou kosten bellen, voor Spirit of Faith betekent dit dat wij veel naar mobile nummers moeten bellen en dat is gewoon duur).

Goed, jullie begrijpen dat ik nu moet gaan inpakken en wegwezen uit mijn huis en even veel aan mijn kop heb.

Kamiel en Elles wilden graag een stukje schrijven voor de nieuwsbrief. Ik laat hun nu verder aan het woord.

### **Groetjes Ria Fennema**

Ps Mocht 1 van jullie Alexander spreken op Koninginnendag, zeg hem dan dat hij welkom is tijdens zijn huwelijks reis bij Spirit of Faith, we kunnen wel iemand van waterbeheer gebruiken nu.

Hallo,

Wij zijn Elles (28) en Kamiel (29) en wij zijn sinds 5 februari werkzaam als vrijwilligers in het weeshuis.

We doen hier allerlei voorkomende klusjes zoals bijv. Dagelijks aan kinderen bijles geven die wat extra aandacht nodig hebben. We helpen Ria met administratieve dingen maar ook met praktische klussen (zoals u straks kunt lezen in het verslag hieronder), we hebben een koortje opgestart met jongens en meiden en het koort oefent elke zaterdagavond.

Verder vinden we het ontzettend leuk om bij de kinderen te zijn en ze extra aandacht te geven, ook voor een potje voetbal zijn we altijd te vinden.

We hebben het prima naar onze zin en eind mei vertrekken we (helaas) weer.

1 t/m 20 April

"Vakantie"

Tijdens de vakantie had een Engelse vrijwilligster een sportdag georganiseerd. Voor de kleintjes was er een "drie-benen-race" en voor de groten een hardlooptwedstrijd. Na de inspanning want iedereen deed natuurlijk reuze z'n best was er voor iedereen een koekje, snoep en ranja.

Elles en Sita (ook een Nederlandse vrijwilligster), hebben de kinderen op een middag geschminkt. Erg leuk, sommige kinderen voelden zich echt een clown, een leeuw of een bloem. Later op de middag, waren een aantal kinderen hun rol wel weer beu. Hup, een plens water over het gezicht en weg waren de bloemen!

20-25 april

"De watertanks"

Het regenseizoen is nou echt begonnen. Soms wordt je s'nachts wakker. Als het regent dan gaat het echt heel hard en maar heel kort. Vooral de laatste dagen regent het 's nachts veel. Vanavond is het nog helder. En geloof me of niet, ik heb het na 3 maanden voor het eerst koud in mijn korte broek! Het geluk is dat het vaak alleen 's avonds en 's nachts regent, overdag is het dan of heel zonnig of een beetje bewolkt, maar nog steeds warm.

Een nadeel is wel dat het overal een modderboel wordt. De bevolking is in elk geval blij met de regen omdat de gewassen op het land nu voldoende water krijgen.

Sinds we uit Mombasa terug zijn, hebben we alweer aardig wat klusjes gedaan. Elles heeft voor Ria een sponsorgeldaanvraag van het Nederlands naar het Engels vertaald. Dat was niet eenvoudig. Het ging over allerlei busonderdelen; kleppen, springveren en zuigveren. Ria heeft dit nodig voor een Amerikaans bedrijf die misschien Spirit of Faith wil gaan helpen met de kosten voor het repareren van de schoolbus. Ria wil de schoolbus repareren en zoekt ook sponsors in Nederland en Kenia.

Verder kwam het voor dat de kinderen de laatste tijd zo vaak ziek waren. Eerst was het één kind met een griepje, hoofdpijn maar al gauw werden er steeds meer kinderen ziek. Een aantal kinderen zijn naar de dokter gebracht. De dokter merkte op een gegeven moment op dat het water wel eens vervuild zou kunnen zijn. Hij zei dat eens in de zoveel tijd veel mensen in Ruiru ziek worden, omdat het water bepaalde bacteriën in zich heeft. Wij dachten dat wij daar geen last van zouden hebben op het weeshuis, omdat wij water uit een bore-hole van 30 meter diep hebben. Dit is schoon water. Maar er bleven zieke kinderen bij komen, de dokter stelde op een gegeven moment voor om zelf naar het weeshuis toe te komen om alle kinderen een check-up te geven.

Om de kans op ziektes te reduceren heb ik (Kamiel) het initiatief genomen om alle watertanks schoon te maken. De kleine watertank (1000 liter) bij het meisjeshuis was zo schoongemaakt. Deze vierkante, stalen tank staat 4 meter hoog, op het stalen stellage (met daarin een ladder naar de tank toe gebouwd). Er lag wat zand op bodem en wat mos aan de zijkanten.

De grote watertank (rond, beton, 8 meter hoog) was wat moeilijker te beklimmen. In deze tank wordt al het water verzameld wat uit de bore-hole wordt gepompt. En vanuit deze tank wordt het water weer verdeeld over de verschillende tanks op het terrein, inclusief die van het vrijwilligershuisje en van het meisjeshuis. Waar de mama's (zorgmoeders) het water ook gebruiken voor het koken. Aangezien je deze watertank moeilijk van boven kunt bekijken, is deze waarschijnlijk al in geen tijden meer geïnspecteerd. Wat ik aantrof, staand op een hoge, uitschuifbare ladder, was verontrustend. Het hele dak van de watertank bestond alleen nog maar uit doorgeroeste golfplaten halfhangend in het water, de houten constructie hieronder was totaal verrot en houten balken lagen ook in het water. Er ontbraken soms gewoon stukken hout, doordat het was weggerot. Er zat een groot gat in het oppervlak waardoor allerlei troep naar binnen kon waaien en waar muskieten hun eitjes in het water konden leggen. De wanden van de tank waren helemaal groen uitgeslagen.

Geen wonder dat er zoveel kinderen ziek werden!! Hier moest dus iets aan gedaan worden!

Samen met Julius (de timmerman van het weeshuis) ben ik om de tafel gaan zitten en hebben we een houten

constructie bedacht. Meten, tekening en materiaal halen in het dorp waren de volgende stappen. Toen de houten constructie klaar was, zijn de nieuwe golfplaten op maat geknipt. Daarna moesten we de tank nog ontdoen van z'n oude materialen. Dit ging vrij vlot aangezien alles verrot was.

Met hulp van Elles en een Highschoolkind zijn we in de watertank afgedaald en hebben we de tank van binnen schoongemaakt.

Leuk om zo'n proces zelf helemaal te sturen. Vooral het feit dat je eerst meet, dan een tekening maakt, de constructie vervolgens op de grond maakt, in onderdelen naar boven hijst en als laatste zien dat alles boven op de watertank op zijn plaatst valt.

Vier dagen lang zijn we aan het ploeteren geweest om alles voor elkaar te krijgen, met eenvoudige materialen waar je hiermee moet werken. Wat je dan overhoudt is spierpijn, overal wondjes, 's avonds ontzettend moe, maar bovenal een voldaan gevoel!!

Omdat de kinderen hopelijk nu weer schoon drinkwater hebben en ze niet meer ziek worden. De betonnen watertank bij het jongenshuis gaan we schoonmaken als deze leeg is.

De druppel die de tank liet leeglopen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Half maart is door een electriciteitsstoot ( door het omvallen van een electriciteit paal ) de motor van de waterpomp doorgebrand.

De pomp zit diep onder de grond en het omhoog halen + het repareren van de pomp is een kostbare aangelegenheid. Ria probeert de gemaakte kosten te verhalen bij de elektriciteitscentrale.

Afgelopen vrijdag ( 26 maart) stond de pomp ineens weer stil.

Het onderzoek naar het probleem, het schoonmaken van de pompput eventuele vervanging van de waterpomp kost zo'n 1.500 á 3.000 EURO, afhankelijk van de problemen.

Daar is daar nog geen geld voor.

Nu moet Spirit of Faith het water kopen. Drie keer per week moet de watertank gevuld worden met water. Hiervoor komt een tankwagen met 10.000 liter langs. Dit kost het weeshuis elke keer 45 Euro. Een flinke aanslag op het budget. Geïntresseerden, die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met Ria. Haar E-mail adres is riamed43@gmail.com

Groeten Kamiel de Jong en Elles Venema.

Technische informatie: de pomp zit 100 meter onder de grond. Aangezien de pomp al jaren op dezelfde plaats zit. Heeft er zich een zandlaag(kan cement zijn)om de pomp verzameld. We zouden de pomp een paar meter lager kunnen, zodat deze weer vrij hangt. Echter zou de 50 meter diepe put daaronder in de loop der jaren dichtgeslibt kunnen zijn.