

21-6-2002 Ruiru

De balans

Jambo nieuwsbrief lezers

Habari? (is hoe gaat het)

De vakantie's staan in Nederland voor de deur.

Ik ben hier nu een jaar.

Financieel sluiten we hier een jaar af.

Een goed moment om ook eens de balans op te maken met betrekking tot de gebeurtenissen hier in het afgelopen jaar.

Nu ik daar over nadenk realiseer mij hoeveel goede dingen er hier zijn gebeurd.

Middels het bouwen van een stenen school kan Spirit of Faith Children's Centre leerlingen van buiten aannemen die hier onderwijs willen volgen en schoolgeld betalen. Momenteel hebben we al 50 betalende leerlingen op de school.

Het innemen van betalende leerlingen heeft als doel de school financieel onafhankelijk te maken.

Dit jaar kwam de fgehele financiering voor de bouw van de stenen school rond.

Met dank aan :

Verhuisbedrijf van Leeuwen

De van der Meer Boerema Stichting

Wilde Ganzen (en hiermee natuurlijk een ieder die hieraan geschonken heeft).

Onze eetzaal is gemaakt van hout en golfplaat en is ondertussen 19 jaar oud.

Koken gebeurt onder een soort van afdak.

De financiering is rond voor een nieuwe eetzaal en keuken.

De nieuwe keuken zal vast zitten aan de nieuwe eetzaal, zal gebouwd worden van steen, er komt een podium in voor de kerkdiensten en toneelstukjes.

De nieuwe eetzaal zal plaats bieden aan ruim 300 kinderen, aangezien de buiten-leerlingen ook mee lunchen is dit ook een hele opluchting.

De financiering is rond gekomen door Stichting Het Weeshuis Nijkerk.

De waterpomp. (zie vorige nieuwsbrief)

We hebben alweer water.

De financiering wordt gedaan door de Paul Tensen Stichting.

Vorig jaar hadden 9 middelbare school kinderen een sponsor die hun schoolgeld betaalde.

Momenteel zijn dit er 15.

Sponsorouders en Stichting Weeskinderen Kenia bedankt!

Van de kinderen in het weeshuis hadden 18 een sponsor.

Momenteel zijn dit 34 kinderen en er zijn er 5 nieuwe sponsorouders onderweg.

Ook hier wil ik weer iedereen bedanken voor zijn/haar inzet.

Spirit of Faith Children's Centre heeft 5 nieuwe kinderen kunnen verwelkomen.

Elizabeth, Stanely 1, Stanely 2, Mary, hun oudere broer heeft een baan kunnen krijgen bij Spirit of Faith.

Jimmy, zijn broertje is HIV besmet en woont nu in Nyumbani, een HIV kinderen weeshuis.

CD

Toen ik hier pas was schreef ik dat ik graag een cd wilde maken met de kinderen.

Over een paar weken is deze klaar.

Maurice, een Keniaan die een studio heeft, wil dit met veel plezier gratis doen voor Spirit of Faith.

De kinderen vinden het natuurlijk heel leuk om te doen, ik ook trouwens. Op de cd zijn liedjes te horen in het Engels, Kiswahili en Kikuyo (stamtaal).

Het hoesje zal ontworpen worden door George. George is een jongen van Spirit of Faith die ondertussen op college een opleiding Grafische Ontwerpen doet.

De cd kan besteld worden via mij.

Nederlanders hebben zoveel spullen ingezameld die hier in December werden gebracht waardoor we een onvergetelijke kerst hebben gehad.

Zoveel vrijwilligers en bezoekers zijn geweest afgelopen jaar.

Hier boven omschreef ik projecten maar er zijn ook veel mensen geweest die geld hebben overgemaakt wat we konden besteden daar waar het nodig was. Ook hierbij denk ik aan de Van der Meer Boerema Stichting, Meneer Reitsma, Marjan Yettefti en eigenlijk kan ik zo nog wel een tijd doorgaan.

De mensen die mij sponsoren; het is echt ongelooflijk hoe het allemaal is gegaan eigenlijk, ik kwam hier met een koffer en een laptop en ik alles is gewoon goed gekomen. Ik kreeg goederen, geld en honden voor de bewaking. Ik heb wat ik nodig heb.

Gisteren hoorde ik een Nederlandse liedje met de tekst;

Waar was jij

Waar was God

Waar was ik, (toen de wereld huilde)

Toen dacht ik aan jullie allemaal en aan God en bedacht ik dat we dit allemaal samen kunnen doen is toch prachtig.

Zoveel mensen hebben bijgedragen en allemaal op hun eigen manier, door anderen te vertellen over Spirit of Faith Children's Centre, door het maken van affiche's , de website, de video. Met zijn allen hebben jullie dit toch maar even allemaal mogelijk gemaakt.

Bedankt voor jullie support op welke manier ook.

Het geeft me vertrouwen in een nieuwe 12 maanden.

Ik wil deze nieuwsbrief graag afsluiten met een stukje uit de bijbel.

Mattheus 6:25 - 34

Daarom zeg Ik u : "Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten (of drinken), of over uw lichaam, waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niets bijeen in schuren en toch voedt uw hemelse Vader die ; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgt over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien; zij arbeiden en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt,zo

zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Als attechment treft u een foto van kinderen die hun kleren wassen in een waterplas toen hier de waterpomp het niet deed maar de regen hier met water uit de hemel kwam vallen

Websites

www.riafennema.nl

www.weeskinderenkenia.nl

Ps. Ik schrijf jullie deze nieuwsbrief onder begeleiding van live muziek, de kinderen zijn druk aan het repeteren met de mensen van de studio. Een groot feest hier in kantoor met al dat dansen en zingen en lachen.

Kwaheri (Tot ziens)

Ria Fennema

