

17-04- 2004 Groningen

Jambo nieuwsbrieflezers

Habari? ( Hoe gaat het in het Swahili)

Op Goede Vrijdag ben ik terug gekomen in Nederland met als doel informatie bijeenkomsten te houden voor belangstellenden.

Jan Visser , de voorzitter van de Stichting Weeskinderen Kenia heeft mij opgehaald vanuit Kenia. Hij kwam een week eerder zodat hij ook lopende projecten kon bekijken en controleren die gesponsord worden door deze Stichting.

Jan Visser is gepensioneerd gezagvoerder en kon mij hierdoor via een speciale regeling laten mee reizen met hem. Daar zijn wel wat kosten aan verbonden maar dat was een verjaardagscadeautje van Jan en zijn vrouw Ans voor mij. Uiteraard ben ik daar enorm blij mee. Deze nieuwsbrief zal wat anders zijn dan anders omdat u onderaan de brief de data voor presentaties kunt zien waarvoor u natuurlijk ook bent uitgenodigd, toch wil ik u ook nog graag even een klein verhaaltje schrijven over een grote doorbraak in het weeshuis die plaats vond vlak voor ik naar Nederland ging.

### **De witte vlag vergadering .**

Al jaren en jaren heeft het weeshuis een rechtszaak lopen die tevens ook al jaren in Hoger beroep is. Met de komst van de nieuwe regering in Kenia in het jaar 2003 zijn alle corrupte rechters ontslagen, er bleven weinig rechters over en daarmee werden de wachttijden voor zaken langer waardoor ook onze zaak zich nog jaren voort kan slepen. Het betreft een zaak over land.

Ik zal het kort uitleggen:

Het jongens slaapverblijf en kantoor ( een oude missiepost) , de garage , de watertoren en het vrijwilligershuis zijn al jaren in gebruik bij het weeshuis.

Later kwam er pas een landverdeling. Na de landverdeling bleek dat de missiepost stond op vierstukken grond. Slechts 1 van die stukken grond behoorde daadwerkelijk tot het weeshuis.

Landzaken liggen er gevoelig in Kenia , eigenaar zijn van een stukje grond , ook al zou het maar een paar vierkante meter zijn betekent dat men zijn eigen eten kan verbouwen en een plaats heeft om te wonen zonder huur te betalen ..ook al is dat in een hutje van golfplaat.

De andere grondeigenaren en de voormalig Directeur van het weeshuis kregen heftige ruzies, en belanden uiteindelijk in een eindeloze rechtszaak.

Het gevolg daarvan is dat er nu diverse stukken grond al jaren ongebruikt zijn. ( Noch de burens noch wij mogen dit gebruiken).

Een ander gevolg is dat we niets mogen opknappen op het land dat bij de rechtszaak is betrokken.

Glady's de sociaalwerker van SOFCC en ikzelf balen al heel lang van deze situatie.

Het jongensverblijf is in zeer trieste staat zo triest dat het gebeurt dat mensen die op bezoek komen in het weeshuis ervan schrikken.

Maar gezien de landzaken mogen we niets doen aan deze situatie.

Nu het meisjes verblijf onlangs helemaal met succes gerenoveerd is en zelf van 6 koud water douches zijn voorzien ( in zowel het jongens als meisjes huis was voorheen geen water) is de tegenstelling ook oneerlijk groot geworden.

Twee weken voor mijn vertrek naar Nederland hebben Glady's en ik de stoute schoenen aangetrokken en de burens bijeengeroepen voor een witte vlag bijeenkomst.

We waren zenuwachtig. Tot nu toe waren er alleen advocaten, politie en andere tussenpersonen die voor enige communicatie zorgden tussen alle betrokken partijen.

De burens waren mij voor geschilderd als :

Rechts : De verschrikkelijke Buurman ( Soort Bolderbast uit de Donald Duck)

Links : De boze heks uit Sneeuwwitje

Links voor ons : De onbekende

Ze kwamen allemaal en...het bleken allemaal sympathieke mensen te zijn . Ook hun balen van de situatie en zagen ook in dat waarschijnlijk de kinderen van hun kleinkinderen al groot zouden zijn voor er een uitspraak zou komen. Maar dan ..hoe moeten we het oplossen? Het weeshuis kan natuurlijk niet zomaar in vier stukken worden gehakt, en hoe moet het met de watertank die al het water opslaat voor het meisjes verblijf en de keuken?

Het vrijwilligers huis was eenvoudiger , ik woon sinds oktober 2003 al in een nieuw huisje op het weeshuisterrein ( op veilige grond). We zijn bezig om een nieuw huis te bouwen voor high school kinderen en gasten . Met de eigenaresse van deze grond konden we dan ook makkelijk tot een overeenkomst komen. Ze geeft ons de grond onder het jongens huis en 2 meter daaromheen en zij krijgt in ruil daarvoor het vrijwilligershuis.

In de twee andere gevallen was het wat moeilijker en hebben we uiteindelijk nog twee witte vlag vergaderingen gehouden.

Uiteindelijk een paar uur voor mijn vertrek naar Nederland hebben we allemaal getekend voor een oplossing en konden we elkaar met een grote glimlach weer aankijken.

Een vrouw ( De grote onbekende) gaat haar hele stuk grond verkopen aan ons.

De buurman verkoopt het deel dat op het jongens verblijf staat en twee meter daar omheen.

Het geld hiervoor heeft SOFCC absoluut niet maar we hebben gezamenlijk afgesproken dat SOFCC tot 1 jan 2005 de tijd krijgt om te betalen en de burens kunnen deze tijd gebruiken om de papieren en alles in orde te maken.

Dat was een goede afsluiting zo vlak voor mijn vertrek naar Kenia.

Nu ben ik alweer een week in Nederland en uiteraard zijn mijn gedachten vaak bij het weeshuis. Veronica ( het meisje dat zo goed kan zingen) past 's nachts nu op Miriam.

Hoe zou het met Simon Sapati zijn ( de kleine Masai krijger), twee dagen voor mijn vertrek was hij gevallen met de fiets van Julius ( de timmerman) , frontaal op het harde zand. Zijn gezicht zijn armen en benen onder de schaafwonden en een dik oog. De anders altijd opgewekte Simon zag er beteuterd uit toen ik wegging.

Al de nieuwe kindertjes .zullen ze snappen dat ik ook weer terug kom? Ik denk het wel.

Ik ben in Nederland om informatie bijeenkomsten te geven en ik hoop velen van jullie daar te ontmoeten.

Er zijn heel veel nieuwe dia's en er is een nieuwe film gemaakt ( opgenomen december 2003).

Ik kan een ieder van harte aanbevelen te komen zodat u kunt zien hoeveel werk er verzet wordt dankzij de inzet van sponsors.

Voor ik u de data geef voor openbare lezingen wil ik u er op wijzen dat de agenda via de website [www.riafennema.nl](http://www.riafennema.nl) wordt bijgehouden, het onderstaande overzicht is niet compleet.

Ik ben n.l nog op zoek naar een geschikte locatie in Amsterdam ( Datum word vermoedelijk zaterdag 15 of 22 Mei ) tevens komt er een informatie avond in Leeuwarden (Locatie,vermoedelijk "De Friese Poort"Wilaarderburen) datum nog onbekend.

Als u van plan bent naar 1 van de informatie bijeenkomsten te komen zou u mij dat dan kunnen laten weten via [riamed43@gmail.com](mailto:riamed43@gmail.com)

Dit i.v.m de locatie en het klaarzetten van stoelen en evt. koffie/thee etc.