

12-7-2006, Malindi

Jambo nieuwsbrieflezers (Jambo is "Hallo" in Swahili.)

Habari? ("Hoe gaat het ?")

In de vorige nieuwsbrief schreef ik u al dat de volgende nieuwsbrief niet lang op zich zou laten wachten; hier is die dan ook. Voor deze brief heb ik Gladys gevraagd om iets te schrijven over het weeshuis in Malindi, ter ere van het eenjarig bestaan. Gladys is de sociaal werker/manager waar ik ook nauw mee heb samengewerkt in Spirit of Faith in Ruiru. Gladys en haar man en twee kinderen zijn meeverhuisd naar het tweede weeshuis .

Recente foto van het weeshuis Blessed Generation in Malindi



Gladys:

Blessed Generation Children's Centre is gestart in het jaar 2005. Officieel zijn de deuren voor kinderen open gegaan in augustus van datzelfde jaar.

Toen we uit Nairobi kwamen in april 2005 was de bouw van het weeshuis in volle gang.

We hebben de visie om meer weeshuizen te openen in diverse plaatsen in Kenia om het groeiend aantal weeskinderen in Kenia te helpen.

Na onderzoeken huisvestten we ons in Malindi.

Op het eerste gezicht leek de stad Malindi rijk in onze ogen: zoveel toeristen in de straten van de stad. Maar hoe weinig wisten we toen en we hadden nog grote verrassingen en schokkende ervaringen voor de boeg. Toen we een beetje de stad uitgingen, schrokken we van de hoeveelheid arme families , weeskinderen , zieke mensen , veelal Hiv / Aids gerelateerd. Zoveel hulpbehoevende mensen waren daar zonder enige vorm van hulp of toezicht. Of ze waren bedlegerig en konden geen medicatie betalen. Of het ging om weeskinderen die niemand hadden die voor hun kon zorgen. Kinderen van zelfs 2 tot 5 jaar, alleen gelaten en eten en kleding was een luxe voor hun. Je kon van de kinderen hun gezicht en hun buik aflezen dat ze erg ondervoed waren.

Met urgentie hebben we kinderen wier situatie erg slecht was opgenomen in het weeshuis. De gebouwen waren nog niet eens klaar maar de kinderen waren in ieder geval gered uit een situatie van honger en vele andere problemen. Hiv - Aids kinderen en ouders werden naar het ziekenhuis gebracht, kregen daar counseling en doordat Blessed Generation hun medische rekening ging betalen konden ze starten met hun HIV - Aids medicatie.

Urgent ook zijn we begonnen met een outreach programma, daarbij brengen we voedsel naar deze families iedere twee weken. Meer dan 70 families zitten nu in het outreach programma. Voor de kinderen in deze families betaalt Blessed Generation het schoolgeld . (Ongeveer 300 kinderen.) Omdat we niet alle kinderen die hulp nodig hebben kunnen opnemen -- daarvoor zijn er te weinig slaapplekken -- plaatsen we alleen weeskinderen . Kinderen zonder vader en moeder of familie relatie die voor hun kan zorgen, ook verlaten kinderen - vondelingen nemen we op.

Zo hebben we bijvoorbeeld een familie van kinderen opgenomen, de oudste 10 jaar en de jongste 4 jaar. De kinderen verbleven in een hele kleine hut die veel weg had van een kippenhok. Ze gingen niet naar school door een gebrek aan schoolmaterialen en uniformen. Toen ze in het weeshuis kwamen waren ze zo overgelukkig om op een bed met een matras te slapen voor de eerste keer in hun leven en om iedere dag eten te krijgen want ook dit hadden ze nooit eerder meegemaakt.

Allemaal zijn ze naar de kleuterschool gegaan van Blessed Generation, die goede gekwalificeerde docenten in dienst heeft.

De kinderen hebben nu al veel geleerd en kunnen hun namen schrijven en herkennen veel geluiden bij letters. Een enorme vooruitgang en een hele grote verandering in hun leven.

De 5 kinderen voor hun oude hut.



De 5 kinderen in het weeshuis .



Los van de hierboven omschreven familie hebben we veel meer kinderen opgenomen.

We hebben bijvoorbeeld ook 2 baby's, een jongetje en een meisje die kwamen toen de een 2 maanden was en de andere 4 maanden. Nu zijn ze alweer wat groter. Het jongetje is nu 11 maanden en het meisje 8 maanden. Het jongetje dat Baraka heet, werd wees toen zijn moeder hem baarde en direct stierf door teveel bloedverlies.

We hebben Baraka en zijn oudere broer en zus opgenomen, Sophia 7 jaar en Nafasi 5 jaar.

Het leven van deze kinderen is enorm verbeterd. Ze zijn erg gelukkig en gezond.

Amina, het baby meisje was alleen gelaten toen ze 1 maand was door haar moeder die verslaafd is. Ze liet de baby vaak 3 dagen in haar huis zonder eten of iemand om voor haar te zorgen. De burens hebben de deur opengebroken en Amina gered. Amina is bij ons gebracht zonder kleren aan en in een slechte gezondheid. Zo'n kleintje waren we niet gewend en Amina zorgde dat we allemaal veel heen en weer moesten rennen om alles in orde te krijgen voor een pasgeboren baby, als moeders die weten dat ze zwanger zijn maar er niet bij na hebben gedacht dat ze ook een kind gaan baren.

Uiteindelijk hebben we alle basis dingen kunnen regelen die een pasgeboren baby nodig heeft. Amina is nu een wonderlijke, mooie en gezonde jonge baby.

Baraka en Amina

Jonah, een jongetje van 3 jaar, hij leefde in een ziekenhuisbed met zijn moeder. Zijn moeder was zwanger - had hartproblemen en was HIV positief.

Op dat moment hadden we geen bed meer vrij in het weeshuis. Maar na een bezoek aan Jonah en zijn moeder in het ziekenhuis en het zien van haar conditie, zijn we het ziekenhuis uitgegaan met Jonah aan onze hand naar het weeshuis. Zijn moeder was daar heel erg blij mee en bedankte ons veel te vaak. Een maand later werd haar dochter geboren maar die stierf direct na de geboorte, Jonah 's moeder stierf 2 dagen later. We hebben Jonah meegenomen naar de begrafenis van zijn moeder. Hij is natuurlijk veel te jong om het allemaal te begrijpen. Desondanks hebben we foto's genomen en zodra Jonah groot genoeg en de tijd daar is zullen we die aan Jonah geven. Hij is nu een vrolijke, gelukkige jongen die zich thuis voelt in zijn nieuwe familie met vele vaders en moeders die om hem geven. Ook hij gaat naar school - baby klas.

De hierboven omschreven achtergronden van kinderen zijn slechts een paar van de vele achtergronden van de kinderen waar we voor zorgen in Blessed Generation. Er zijn vele achtergronden die erg verdrietig zijn en niet alles kan worden opgeschreven. Alle kinderen hier zijn echt "blessed" hier te mogen zijn omdat een grote verandering plaats heeft gevonden in hun leven dankzij sponsors en vrienden.

Blessed Generation is in een jaar heel hard gegroeid.

Er is een technische school voor volwassenen die nooit naar school konden gaan om wat voor reden dan ook.. Deze volwassenen komen uit de omgeving van het weeshuis en gaan naar hun huis terug na schooltijd.

We hebben een school voor de kleuters bij het weeshuis en we willen heel graag meer klassen bouwen zodat al de kinderen, ook de grotere weeskinderen die nu naar een privé school gaan in de buurt, ook bij het weeshuis zelf naar school kunnen gaan.

In een korte tijd is er veel bereikt. We bidden en hopen dat we meer sponsors krijgen en dat we nog een slaapzaal bij kunnen bouwen om aan meer weeskinderen, die nu nog gewoon maar ergens zijn, honger hebben en niet naar school gaan, een thuis te geven.

Wij hebben in de jaren zoveel support gehad en zoveel hulp uit liefdevolle harten om kinderen te helpen die het niet getroffen hebben..

We weten dat het gaat lukken meer kinderen een warm thuis te geven in de nabije toekomst.

Glady's.

Dit was de nieuwsbrief voor nu.

Ik wens u allen een fijne vakantie.

Kwaheri (= tot ziens in het Swahili)

Ria Fennema

(Graag nog even uw aandacht voor het volgende onderwerp)

Het gezin met een missie



Het gezin met een missie krijgt geen inkomen van het weeshuis zelf.

U kunt hen helpen door maandelijks een donatie over te maken op.

Stichting Spirit of Faith

Rabobank , Hardegarijp

32.09.53.580

o.v.v.Missie

Een mailtje hierover naar Ria wordt op prijs gesteld zodat de familie weet waar deze aan toe is
kenria@todaysonline.com