

8 december 2008

Een hengel geeft vis om te delen

Jambo nieuwsbrief lezers. (Hallo in het Swahili)

Habari ? (Hoe gaat het in Swahili)

De maand December is begonnen - het einde van het jaar nadert en ik moet gaan nadenken over het nieuwe jaar.

Ik zit tot over mijn oren in de budgettering voor 2009. Waar we mee worstelen al vanaf 1 januari 2008 - stijgende prijzen - een pak meel dat eerst 65 Euro cent kost dat kost nu 1 Euro en 70 cent ; het zijn nogal verschillen. Zeker als je zoals bij ons gauw 240 pakken meel gebruikt per weeshuis per maand. Gaan we uit van een gemiddelde ? Welke producten stijgen weinig ? Waar moeten we overgaan tot andere voedingsmiddelen? Hoeveel kilo hebben we precies nodig per voedingsmiddel- welke voedingsmiddelen zijn lokaal te krijgen zonder dat er transport en benzine bij komen kijken ? Het is dit jaar om grijze haren van te krijgen, zoals u misschien ook grijze haren krijgt van al het gedoe rondom de financiële crisis.

Maar genoeg hierover. Ik zal deze Nieuwsbrief niet aan dit onderwerp wijden - want dan belooft het echt een saaie brief te worden.

Beter is het te kijken wat kunnen we doen om meer inkomen zelf te genereren?

U weet vast dat we koeien hebben - kippen, een safari bureau. Over dat laatste kan ik ook wel een boek schrijven ondertussen want een safari bureau managen is niet altijd eenvoudig en begin dit jaar waren er geen klanten doordat Kenia het jaar slecht is begonnen met het geweld naar aanleiding van de verkiezingen - maar de vrede is alweer lang hersteld en Kenia is een prachtig land en nu zien we ook het safari bureau weer groeien en dat is fijn .

Maar we hebben meer kunnen en mogen doen. We hebben een huis gehuurd aan zee en dat een beetje verbouwd en ingericht als gastenverblijf . **En het loopt!**

Een hotel in Malindi kost al snel 40 Euro per nacht en vandaar uit moet je verder omhoog naar maximum bedragen van 140 Euro per nacht . Ons gastenhuis is 20 Euro per nacht inclusief ontbijt . Het is voorzien van dakterras - grote veranda en diverse zitplaatsjes in een mooie horticuultuur tuin met vele planten en vogels en een hele grote salamander (ruim een meter groot) .

Het is vlakbij alle voorzieningen in Malindi plus aan het strand . Er is internet - jawel luxe he - dat hebben we op kantoor niet eens, moet u nagaan! Ontbijt wordt verzorgd en 's avonds kan men zelf van de keuken gebruik maken .

Het is niet alleen een " inkomensgenerend project " het is meer ; het gastenhuis geeft plaats voor stage van de studenten van de technische school - er is veel tuinwerk maar ook het doen van de kamers en dergelijke - een mooie opleidingsplaats dus ook . Veelal zijn de gasten allemaal betrokken bij het weeshuis- zoals vrijwilligers bijvoorbeeld . Als je nu in je eentje als vrijwilliger komt heb je gelijk contact met andere vrijwilligers (als er meer zijn want terwijl ik schrijf hebben we 1 bezoeker - maar we hebben ook al eens 6 gehad bijvoorbeeld en dan ben je gelijk bij elkaar als je wilt) .

Persoonlijk vind ik het echt leuk om het gastenhuis erbij te doen.

Het is net een andere wereld. Soms ben ik de hele week druk met gezinnen in het outreach programma - mensen die honger hebben - ziek zijn en oplossingen proberen te bedenken. In de weeshuizen is ook altijd genoeg te doen en ook altijd genoeg zorg maar u zult begrijpen dat het inrichten van een slaapkamer voor 60 kinderen in een weeshuis en het zorgen voor alle voorzieningen echt hele andere koek is dan een gastenhuis.

Ineens moest ik me gaan bezig houden met gordijnen - kleuren - schilderijtjes en er voor zorgdragen dat een toerist zich welkom en op zijn of haar gemak voelt . Ik sleepte al mijn leesboeken uit mijn huis en maakte een goed gevulde

boekenkast - kocht glazen en borden en dergelijke . Ik deed - doe dat meestal op zaterdag als ik dan tijd heb - een leuke hobby en afleiding en ik kan zo ook een beetje de problemen van alle dag van me af schudden. Ik beleef er echt plezier aan. Toen we voor het eerst alle kamers vol hadden voelde ik me helemaal gloeien van binnen; de gasten waren heel erg blij met wat ze aantroffen en dat voelde als een soort persoonlijke beloning of zo iets.

Sponsors die ons hierin hebben vertrouwd en dit met ons aan durfden gaan; **heel veel dank!**

De eerste gasten die het woord door moesten vertellen: **ook veel dank.**

[>> Kijk hier voor meer informatie en foto's van ons Guesthouse!](#)

Dan het volgende project; ja ik hoop maar dat u niet van u stoel valt want u verwacht nieuws van het weeshuis en verhalen over kinderen en vandaag kom ik echt met hele andere berichten . Maar ik wil u erop wijzen dat dit alles is voor de kinderen. Alle inkomens die we hopen te krijgen zijn voor de kinderen en daarnaast geven we een voorbeeld aan de kinderen dat het goed is om inkomen te genereren en dat niet alles vanzelf komt aanwaaien - het is zaaien, maaien, oogsten .

Het volgende project is een boot!

Het idee van het hebben van een eigen boot heeft een geschiedenis. Ik was eens op outreach met een vissers uit Nederland.

Misschien heeft u ooit een kranten artikel in de Telegraaf gezien over Dick Jol en Mark Huizinga die op bezoek waren in Kenia bij ons. Dick Jol - Mark Huizinga waren hier met vele andere Nederlanders in verband met een viskampioenschap - Malindi is namelijk een van wereldds beste vis locaties. (dan heb ik het niet over kleine visjes maar over haaien en andere van die grote zware vissen die je niet graag tegenkomt .)

Er was iemand bij van een reis organisatie " Tightlines " en de directeur van het visblad " Beet ". Ze hadden het weeshuis bezocht - gevoetbald met de kinderen - judo gedaan met de kinderen en zijn meegegaan op outreach en dit alles heeft ze zeer aangerepen .

Ze hebben toen besloten een jaar lang geld voor vis te doneren aan het weeshuis. Een toepasselijke bijdrage natuurlijk van vissers. Toen we op outreach waren begon de directeur van het visblad " Beet " hardop te brainstormen en zei ;" wat zou het fijn zijn als jullie een eigen boot hebben ; dan kunnen jullie visserij opleiding starten voor studenten - zelf vis vangen voor weeshuis en ook outreach .

Ik dacht ;" Ja denk jij maar , klinkt leuk maar een boot is heel duur en ook in onderhoud - een visje halen is wellicht goedkoper ".

Maar hij liet het er niet bij en ging Fester mijn man warm praten voor dit idee. Die was snel om, kan ik u zeggen . Ook Emiel, een vriend van ons , die in Malindi een hotel heeft en daarbij wereldkampioen vissen is, liep warm voor het idee. Dus het idee was er en kreeg wortels.

De vissers gingen in Nederland geld inzamelen - met veel energie en moed - maar geld inzamelen voor een boot valt niet mee - het gaat om veel geld.

Ondertussen moesten Fester en Emiel naar een boot gaan kijken - ook niet eenvoudig want heb je een boot gevonden die te koop is dan blijft die slechts te koop tot er een koper is en kan dus weg zijn voor de inzameling klaar is .

Maar Fester had mooie boot gezien - een oude badkuip welgezegd en er moest veel aan gebeuren, maar dat was een mooie start opdracht voor de nieuwe lichte studenten van de technische school : " Maak een badkuip zeewaardig ".

En dat ging niet zomaar hoor - niet zo makkelijk als ik het schrijf - tijdens de eerste boottocht lieten we de boot vrolijk en trots te water , Fester en Emiel gingen een proefvaart maken en ik op outreach . Tijdens de outreach dacht ik ;"

Laat me eens bellen ." Ik vraag ;" Fester hoe gaat het ?" Hij zegt : " Niet zo goed ; we zinken ". Ik dacht eerst dat het grapje was maar ze zijn met een boomstam boot uit zee gevist en de boot is binnen geloosd maar was inderdaad gezonken .

Ik heb wel eens gedacht : " Welke idealisten komen met zulke plannen ?"

Daarna gingen ze opnieuw aan de slag het vaarklaar maken van de Blessed Generation-boot. Het opknappen van een boot was wel de duurste aangelegenheid - zo moet je goede motoren hebben en de motoren zijn duurder als de boot zelf in dit geval . Ik zeg motoren want je hebt een nodig om te varen maar ook een kleine reserve motor voor het geval de motor kapot gaat midden op zee .want daar sta je dan met je studenten of toeristen - of beter gezegd - daar zwem je dan .

Met Gods zegen vonden we een sponsor - anoniem voor u maar niet voor mij - en toen konden we echt aan de slag . De badkuip werd een heuse zeewaardige boot! Veel dank naar de anonieme sponsor ook die handen ineensloeg met Beet - Tightlines en Fester: de boot is geweldig .

Via ons safari bureau kunnen we nu boottochten aanbieden :

Varen door Mida Creek - een prachtig meer dat uitkomt in zee en omgeven is door mooie stranden en mangrove bomen en waar het absoluut rustig is en je kunt genieten van rust of om het in mijn woorden te zeggen : " Waar je kunt genieten van de schepping ". Nu de boot klaar is ga ik af en toe een proefvaart doen - heerlijk is dat - en ik had er eerst helemaal geen "weeshuis gevoel "bij maar nu geniet ik en kan ik het ook aan toeristen en vrijwilligers echt aanbevelen - en ook hier gaat opbrengst weer naar weeshuis als mensen de boot willen huren dus het is oke

Het kost echt veel geld een boot te huren en wij kunnen zo nu met onze niet grote prestigieuze boot weer een mooie tussen prijs aanbieden met alle kwaliteit .

Je kunt gaan varen voor ontspanning en het zien van het meer en de mangrove bomen en de natuur. Je kunt varen en ergens aanmeren voor een wandeling in de natuur.

Je kunt gaan varen - koelbox mee - even anker uit -hengeltje uit en vissen - visje vangen - aanmeren - BBQ aan, visje eten en weer terug varen - mogelijkheden genoeg

Het vissen is nieuw en we hebben pas sinds kort hengels (**dankjewel Bas!**) en ik vind dat wel symbolisch want ik zeg altijd : " Geef mensen geen vis maar geef ze een hengel " .

Zoals ik in het begin van de brief schrijf ben ik druk met budgettering en los daarvan heb ik veel menselijke zorgen aan mijn hoofd - in de outreach hebben we een dakloze oma die nu in een krot woont dat gegeven is door een lokale samaritaan - krot is beter dan niks. Vrouw heeft dochter en schoonzoon verloren en zorg over drie weeskinderen en daarnaast haar eigen dochter die verزند is geraakt in prostitutie en als gevolg daarvan een kind heeft . De prostitutie bedrijft ze in het krot in bijzijn van Oma en de jonge kinderen ; geen fris verhaal maar zo gaan mijn dagen - weken soms voorbij en het is mij een goede oplossing te vinden voor de weeskinderen - de dochter en haar kind en de Oma niet te vergeten - de rots in de branding .En dit is slecht 1 geval en soms is het lastig en kom je thuis en laat het niet los en blijf je denken : " Hoe lossen we dit nu weer op?". En dan vandaag zegt Fester : " Ga je mee vissen ?"

Ik denk dat is prima ; ik deed dat hier nooit eerder maar het is leuke ontspanning - ik zou wel 2 weken echt vrij willen maar ik weet dat dit echt niet kan dus zo gaat het.

Deze zondagmorgen gaan we naar de kerk .

Enthousiast zingen de kinderen weer en een van de kinderen doet een preek van 5 minuten die gaat over : " Wandelen in het licht van Jezus ". Na de dienst groeten we de kinderen 1 voor 1 - de kleine Nicolas is gevallen en zijn mondje is gehecht en hij ziet er heel zielig uit .

Miriam ook dit jaar weer geholpen aan een operatie - het meisje met knipje in lip en gehemelte - sponsors dank! Ze lacht, zingt en alles is goed .

Daarna denk ik ;" Als ze me missen, ben ik vissen " (oud Hollands liedje, ik weet niet van wie) .

Kerst CD

Een prachtige kerst CD is door kinderen van Blessed Generation geproduceerd!

Laat me in dit geval Veronicah als producer en zelf opgegroeid in het weeshuis zelf aan het woord laten en de zangers en zangeressen op de cd aan u voorstellen ;

" Hallo allemaal, m ijn naam is Veronicah Muthoni Nyokobi.

Het is nu alweer een paar maanden geleden dat ik terug kwam uit Nederland en ik heb besloten om me helemaal te richten op zingen ; want dat maakt wie ik ben .

Als start ben ik gaan werken aan een kerst CD met de kinderen van Blessed Generation Children's Centre Ruiru. Het is best wel een drukke tijd geweest voor mij maar ook erg leuk omdat we allemaal geweldig vinden om muziek te maken en te zingen.

Weer terug zijn in de muziekstudio was heel leuk ; al deze kinderen die vanuit volle borst zingen ; het was een geweldige tijd.

Nu , de CD is uit en ik persoonlijk ben heel trots op de kinderen; ze hebben echt alles van zichzelf aan de cd gegeven om een lach te brengen op mensen hun gezicht deze kerst .

Ik hoop dat de boodschap die ze uitzenden alle mensen mogen raken op een heel speciale manier.

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Dank u wel voor u onvermoeibare support.

Hoogachtend

Veronicah Muthoni Nyokabi "

Claire Alouch,

Mijn naam is Claire, Ik ben 14 jaar . Wat ik erg leuk vond toen we CD maakten was het horen van mijn eigen stem door koptelefoon - mijn liedje is , Joy to the World.

Carren Wairimu

Mijn naam is Carren Wairimu, Ik zit in groep 6 en ben 13 jaar . Ik vond het erg leuk dat ik de mogelijkheid had een kerst CD op te nemen . We gingen daarvoor naar de muziek studio in Nairobi . Mijn beste liedjes zijn : Away in a Manger,of How far is it to Bethlehem ,What can i give Him,joy to the world en we wish you a merry christmas.

Jane Wairimu

Mijn name is Jane Wairimu. Ik ben 13 jaar . Wat ik het leukste vond met het maken van de CD was zingen . Mijn beste liedje is op de CD : What can i give Him.

Sabina Arua

Mijn naam is s Sabina Arua. Ik zit in groep 7 en ga naar groep 8 volgend jaar . Ik ben 15 .

Ik vond het leukste van het maken van de CD het reizen van Ruiru naar Nairobi . Mijn beste liedje is Away in a manger

Martha Awour,

Mijn naam is Martha Awour. Ik ben 15 jaar en zou willen zeggen dat ik her erg leuk vond de CD te maken - we hebben allemaal genoten van het zingen en reizen naar Nairobi . Ik weet dat u veel melodieën eerder heeft gehoord maar weet ook dat als u verder luistert dat u zich goed voelt en dat er dingen bij zijn die u echt zullen raken . Dit is onze eerste kerst CD en het raakte iedereen hier in Blessed Generation . Wij vinden het natuurlijk geweldig onze eigen stemmen te horen .

Wat ik erg leuk vond - dat was mijn eigen stem horen in de koptelefoon en het eten van andere dingen terwijl we aan het reizen waren.

Mijn favoriet is Joy to the world .

Dit waren zangeressen aan het woord.

De CD is bedoeld om u in gelegenheid te stellen om goede kerstmuziek te kopen en voor ons is ook dit een inkomensgenererend project.

De CD zal u zeker in de juiste stemming brengen nu we allemaal deze maand weer bezig zijn met de voorbereidingen van het kerstfeest .Een bijzonder feest waar we de geboorte van Jezus mogen gedenken. Velen die hier op bezoek kwamen ooit met kerst konden niet goed het kerstgevoel krijgen - In Nederland hoort er kou bij en sneeuw en warme chocolade melk - het is maar goed dat Jezus niet in Ndl geboren is in een stal - was wel erg koud geweest voor Hem.

Met vriendelijke groet :

Kwaheri (is tot ziens in Swahili)

Ria Fennema

