

## VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.

Malindi, 27 november 2009.

Jambo nieuwsbrief lezers, Habari (“Hoe gaat het” in Swahili) Nzuri sana (“Het gaat goed” in Swahili)

Terwijl bij jullie de donkere avonden zijn begonnen en de Sinterklaas- en kerstmuziek door de straten klinkt, is het kerstfeest bij ons nog heel ver weg en zijn we er hier nog op geen enkele manier mee bezig!

In Kenia is het lang droog geweest, af en toe een kleine bui die niet in vergelijking stond met eerdere regens die we in andere regenseizoenen hebben gehad. Maar in oktober ging het los en al het tekort aan water kwam ineens in enkele weken uit de lucht vallen, wegen werden onbegaanbaar, bruggen stortten in, lokale huizen spoelden weg, maar ook muren van hotels konden de zware regens niet aan. Maar nu, nu ik schrijf, is het opnieuw droog en vooral heet: heet door al dat water dat is gevallen en dat nu als een soort stoombad om ons heen hangt.

Een aantal nieuw gevormde meren hier en daar herinneren aan al dat water. Maar als je hier nu in Malindi binnenkomt, lijkt het alsof er nooit een overstroming is geweest. Het is droog, droog en nog eens droog. Dankzij een groep nieuwsbrief lezers zijn we in staat een aantal mensen die in ons outreach programma zitten te helpen hun huizen te herbouwen. De ontwikkelingen kunt u tussen de nieuwsbrieven door volgen via de website [www.spiritoffaith.nl](http://www.spiritoffaith.nl). Los van de overstroming kan ik u zeggen dat we het op alle drie de weeshuis locaties altijd druk hebben. Ik ben me ervan bewust dat we zonder sponsoren niks zouden kunnen doen en het niet druk zouden hebben ook en ik ben dan ook blij dat we het druk hebben! Ik ben echter ook erg dankbaar dat we dit jaar weer veel fijne mensen hebben mogen verwelkomen in de weeshuizen. Mensen die hun handen uit de mouwen steken en ons helpen. Graag wil ik deze brief een aantal vrijwilligers aan het woord laten zodat ze hun ervaringen met u kunnen delen.

Mijn dank naar alle vrijwilligers is erg groot! Of ze nu naar Kenia komen of in Nederland aan het werk zijn voor de weeshuizen: allemaal veel dank!

Ik hoop dat u geniet van de verhalen van de vrijwilligers.

**Voor nu van mijn kant: Kwaheri!**

**Ria Fennema**

Laat me starten met het verhaal van **Henk en Yvonne Kleemans en Reinier en Ineke van der Draai**. Wij, Yvonne en Henk Kleemans en Reinier en Ineke van der Draai zijn 2 weken in Malindi geweest voor een combinatie van vrijwilligerswerk en vakantie. Dat is heel goed gelukt, mede omdat het Guesthouse op een prachtige locatie ligt: vlakbij zee en met een oceanview vanuit de tuin en op loopafstand van Malindi. Omdat het guesthouse ook een inkomstengenererend project is, snijdt het mes dus aan alle kanten. En de housekeeper verzorgt iedere morgen een uitstekend ontbijt, dus deze keer zijn we de overtollige kilo's niet kwijtgeraakt helaas. Doordat het guesthouse op 6 km afstand ligt van het weeshuis ben je meteen bij aankomst in het guesthouse weer op vakantie. Het vrijwilligerswerk bestond voor ons uit het schilderen van de buitenmuren van de jongensslaapzaal.

Met de overgebleven verf hebben we daarna de voorgevels van de rest van het hoofdgebouw bewerkt. Omdat de kinderen nu vakantie hebben, kregen we er meteen heel veel werkluik bij. Vooral met het goed schoonmaken, een zeer tijdrovende klus, konden alle kinderen meehelpen en dat hebben ze ook met volle overgave gedaan, van klein naar groot. Daar zijn we een volle dag mee bezig geweest al zingend, kletsend en .... Daarna alle loszittende delen met staalborstels en plamuurmessen verwijderd, waarbij wij steeds meer de begeleiders werden en we de kinderen het werk lieten doen. Dat riekt bijna naar kinderarbeid, maar ze konden gewoon niet wachten op het moment dat zij het plamuurmes even mochten gebruiken. En: jong geleerd is oud gedaan. En daarna was het dan eindelijk zover. De mannen gingen aan de slag met de kalkverf voor het bovenste deel van de muren. Op sommige plekken moesten ze daarvoor een ladder gebruiken, die echt niet “Arbo-proof” was. Dus al snel lieten de mannen die plekken over aan de kinderen, die het een superklus vonden. Ze waren heel enthousiast aan het werk en ze waren verrast door het resultaat. Na enkele dagen ontstond er een vaste verfploeg, die al klaar stond als wij 's morgens aankwamen in het weeshuis. De dames hadden zich gespecialiseerd in het verven met olieverf op het onderste deel van de muren. Dus dat betekende ook het opschuren, waarbij er ook een groot aanbod was van kinderen die naar hartenlust schuurden. Alleen met het aanbrengen van die verf konden ze even niet helpen. Het was niet-afwasbare verf; dus speelden ze toen voor toeschouwers. Zo hadden we ons vaste publiek, dat de techniek echt heeft afgekeken. Uiteindelijk hebben Hashim en Fadhili ook die verfroller gehanteerd. Wellicht zijn dat, samen met een aantal andere jongens en meisjes, de toekomstige schilders van Blessed Generation.

En er valt nog veel te verven, dus vrijwilligers gevraagd en de kinderen staan te popelen om je daarbij te helpen! Kwasten, verfbakken, plamuurmessen etc. meenemen. De verf kun je daar kopen.

Een dag met George op outreach was een heel indrukwekkende ervaring. George kent alle gezinssituaties, kent iedereen bij naam en dan gaat het toch om 54 gezinnen. Iedere twee weken bezoekt hij alle mensen, waarbij in de meeste gevallen ook voedsel wordt uitgedeeld. Mensen die inmiddels via een microkrediet een bedrijfje zijn begonnen, zijn soms al in staat uit die inkomsten hun voedsel te betalen. Voordat ze zo'n bedrijfje starten, krijgen ze enige scholing op de Polytechnical School van Blessed Generation. Door de regelmatige bezoeken van George blijft hij goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Het was vooral erg leuk om bij die bedrijfjes meteen wat te kopen. Dan stimuleer je meteen de verkoop en op het volgende adres hebben de mensen dan een extraatje. Zodra George komt aanrijden met zijn auto loopt de hele omgeving uit en zijn de mensen één en al aandacht. Natuurlijk zijn de voedselpakketten meer dan welkom, maar de mensen kunnen ook hun verhaal kwijt aan George. En op zijn beurt informeert George naar de zaken die spelen binnen het gezin. Hij informeert bv. naar de zieken, het schoolbezoek van de kinderen, de voortgang van het bedrijfje enz. enz. Een prachtige vorm van hulp waarbij wordt geprobeerd gezinnen te ondersteunen, zodat voorkomen wordt dat de kinderen in het weeshuis terecht komen. En waarbij daarnaast geprobeerd wordt, door het verschaffen van de microkredieten om een bedrijfje te starten, de gezinnen in de nabije toekomst onafhankelijk te maken van de sponsoring.

**Henk en Reinier** hebben een ochtend meegelopen met de agriculture studenten, waarbij het composteren hun aandacht had. Dat blijkt nog wel voor verbetering vatbaar, maar dan betreft het vooral het wijzigen van de houding van de moeders, die moeite hebben met het scheiden van het afval.

Yvonne en ik hebben een dagje naailes gegeven aan de vrouwen, die voor bijscholing aanwezig waren. Hun leeftijd liep uiteen van ca. 25 tot 60 jaar. Ze hadden nog nooit met een naaimachine gewerkt, dus we hebben hen vooral laten zien en laten oefenen, hoe je een machine inrijgt, de spoel in het huis doet en hoe je daarna een naad kan maken. Er zijn veel oude handnaaimachines vanuit Nederland naar Malindi gestuurd. De volgende stap zou nu moeten zijn, dat er nu één of meer vrijwilligers, die goed overweg kunnen met die machines, lessen gaan geven aan de belangstellenden. En de interesse voor het naaien onder de vrouwen is groot; ze konden niet wachten tot ze aan de beurt waren.

Uiteindelijk gingen ze met een zelfgemaakt zakje naar huis; helemaal trots op hun eigen naaiwerk. Eén van de dames had een scheur in haar blouse, die ze zelf heeft gerepareerd op de naaimachine, dit tot grote hilariteit van de anderen. Omdat wij dus ook vakantie wilden houden, zijn we een dag met de boot van Blessed Generation gaan varen op één van de meren bij Watanu, waar prachtige mangrove bossen langs de oevers groeien. Het varen is gecombineerd met een bezoek aan een natuurreservaat, waarbij de gids ons allerlei schelpdieren liet zien. Het bleek tevens een gebied waar veel flamingo's, ooievaars, ibissen, sterns, reigers en schildpadden waren. Via de "Indiana Jones hangbruggen" kwamen we bij de kwekerij, waar de diverse soorten mangrovebomen worden gestekt. Een uitstapje dat beslist de moeite waard is en waardoor je meteen ook weer inkomsten voor het weeshuis genereert.

Ook het snorkelen op een van de koraalriffen met prachtige vissen mag dan niet ontbreken. Verder zijn het prachtige stranden hier. Eric is de medewerker van Blessed Generation die de uitstapjes en de safari's allemaal prima regelt.

### *Groetjes Reinier Ineke, Yvonne en Henk.*

Niet lang na het bezoek van Reinier, Ineke en Yvonne en Henk kregen we Leo, Nick, Roeland en Daniel en Sietske en Jo op bezoek; allemaal hebben ze op hun manier hun steentje bijgedragen aan het klussen op het weeshuisterrein in Malindi. Hier volgt een verhaal van Nick. Ik ben Nick, één van de vrijwilligers. Ik ben hier gekomen om Leo te helpen met het onderhoud van de gebouwen. Leo komt hier al jaren bepaalde periodes in het jaar om als vrijwilliger het onderhoud van de gebouwen te verzorgen en alles wat er om heen hangt. We hebben veel geverfd: de hele keuken is van binnen geverfd; de keuken die helemaal zwart was van de rookaanslag door het vele koken is nu weer helemaal wit! Maar ook hebben we samen met Roeland en Daniel, Sietske en Jon en andere vrijwilligers die hier waren de muren van de lagere school aangepakt.

Samen met Leo heb ik de speeltoestellen gelast en gemaakt. We hebben ook speeltoestellen verplaatst en in beton gegoten. De basketbal netten hebben we naar een betere locatie verhuisd. We zijn daar niet alleen mee bezig geweest. We hebben bijvoorbeeld ook allerlei kranen vervangen en de toiletten gemaakt; de kettingzaag is gemaakt zodat er voor brandhout kan worden gezorgd. We hebben een hoop kunnen doen! Maar er is nog veel meer te doen, dat heb je als er elke dag 125 kinderen zijn; er wordt gewoon veel gebruik van gemaakt. Ook heeft Leo voordat ik kwam overal elektriciteit aangebracht en een buiten toilet gebouwd – zoals je ziet zijn er een hoop dingen die moeten gebeuren en

dat gebeurt niet vanzelf! **Groeten Nick.**

---

Deel deze pagina:

[Share on facebook](#) [Share on twitter](#) [Share on email](#) [Share on print](#) [Share on gmail](#) [Share on stumbleupon](#) [More Sharing Services](#)