

Malindi, 4 maart 2010

De vlag uit in Kenia

*Jambo nieuwsbrief lezers ( Hallo in Swahili)*

*Habari ( Hoe gaat het in Swahili )*

*Nzuri sana ( Hier gaat het goed )*

Vandaag zijn we allemaal vrolijk hier. Er is een last van onze ruggen gevallen.

Zoals u wellicht weet heeft het weeshuis de volgende doelstelling: kinderen laten opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving. Onderwijs neemt een centrale plaats in zodat de kinderen kunnen opgroeien als zelfstandige burgers die kunnen helpen Kenia op te bouwen.

Dat onderwijs houdt ons hier altijd flink bezig, kan ik zeggen. Het onderwijs- jaar begint in januari en eindigt in december. De maand oktober luidt de eerste examen periode in voor de kinderen die in de laatste groep zitten van de lagere school en ook voor de kinderen die in het laatste jaar zitten van de middelbare school. Eind december komen de resultaten van de kinderen die examen hebben gedaan voor de lagere school.

Begin maart komen de resultaten van de kinderen die examen hebben gedaan voor de middelbare school. Er hangt veel af van die examens en omdat ik door de jaren heen merk dat bezoek hier niet altijd de “ roes “ er omheen aanvoelt, leek het me goed om daar vandaag eens wat meer over te schrijven.

Drie keer per jaar hebben scholen landelijk examen .

Het derde examen van het jaar is met name voor de kinderen van groep 8 van de lagere scholen een heel spannend gebeuren. Het is een landelijk examen, soldaten staan voor de deur om toezicht te houden dat alles goed en eerlijk verloopt. De uitslag is bepalend voor het kind. Stel een kind scoort slecht op dit landelijk examen dan zal het kind naar een middelbare school gaan waar allemaal kinderen heen gaan die slecht hebben gescoord. Het maakt niet uit of het kind de eerdere jaren alleen maar tieren heeft gehaald, nee: dat examen bepaalt. Het zijn vervolgens ook niet de ouders met bijvoorbeeld de docenten van de school die gaan kijken waar het kind naar school mag gaan. Nee de middelbare scholen bekijken alle eindcijfers van alle leerlingen en nodigen zelf leerlingen uit om te komen. Zo heb je in Kenia scholen die erg gewild zijn zoals Starehe Boys en Malindi highschool - Kenya High. Ga je naar zo'n school dan kun je er een beetje op rekenen dat je ook het middelbare school examen met goed gevolg doorloopt. De plaatsen op de beter bekend staande scholen zijn beperkt en ze kiezen dus zelf hun leerlingen uit. Het wil niet zeggen dat als een school je uitnodigt je dan geen schoolgeld hoeft te betalen; dat staat er los van, iedereen moet gewoon betalen.

De uitslagen van dit landelijke examen voor de lagere school komen in de krant. De dag na de uitslagen staat de krant vol met kolommen die melden:” West Kenia, Central Kenia, Coast en verder en in die kolommen vind je namen en namen en nog eens namen van kinderen die het hoogste scoorden in hun gebied, hun aantal punten en de naam van hun school. Voor de lagere scholen is het belangrijk een plaats te krijgen in de krant, als school kun je er op rekenen dat je school volstroomt met nieuwe betalende leerlingen mocht je de krant met 1 van de studenten van de school hebben gehaald.

Maar onder andere dit systeem maakt presteren op school van groot belang en alle scholen zijn er dan ook steeds mee bezig . Er is een landelijk curriculum dat gevolgd moet worden en de eisen zijn behoorlijk hoog.

Omdat er zoveel afhangt voor een kind van dit examen is de spanning in dit deel van het jaar ook best te voelen.

Het weeshuis in Ruiru heeft al jaren een eigen lagere school en doet al jaren mee aan het examen; het weeshuis in Malindi had dit jaar voor het eerst een lagere school examenklas die geregistreerd was voor het landelijke examen.

Een paar dagen voor de examens beginnen vindt er een gebedsbijeenkomst plaats, waar ook een spreker voor wordt uitgenodigd. Het klinkt zwaar maar het is een feestelijke bijeenkomst om de kinderen succes te wensen. Ook vallen op deze bijeenkomst wel eens wat tranen want na het examen zullen de kinderen de veilige omgeving van het weeshuis gaan verlaten om naar middelbare scholen te gaan en dat zijn internaat scholen. En dan begint het; De mannen in het groen staan voor de deuren van de lokalen met grote machinegeweren in de hand. De kinderen krijgen 's avonds speciale maaltijden om genoeg energie te hebben en alle andere kinderen die geen examen doen worden bezig gehouden in de verste uithoek van het terrein zodat er maar geen geluid te horen is. Ook het personeel is stil. Ergens blaast een vrolijke vrijwilliger een ballon op voor iemand die jarig is:” Pang “ hij basrt uit elkaar. Op kantoor proesten we het uit van het lachen, we hebben de bewakers even weer goed wakker gemaakt in elk geval; en zo verstrijkt de spannende week in Ruiru en in Malindi.

En dan na weken van wachten komt het .. de uitslag. Een uitslag die gewoon je toekomst bepaalt als kind. Heb je gescoord dan kun je naar school met goede records heb je gefaald mag je blij zijn als je ergens willen hebben.

Maar er is gescoord, zowel op de school in Ruiru als op de school in Malindi.

Vincent van het weeshuis in Malindi spande de kroon met over 376 punten ( maximale te behalen punten is 500 )

Vincent is dan ook geroepen naar Starehe Boys en is daar nu ondertussen al, de top middelbare school van Kenia.

Natuurlijk zijn er leerlingen bij die absoluut onder het gemiddelde zijn maar van hun wisten we het wel en het zijn geen school talenten, ze hebben andere talenten. Zo hebben we een meisje dat op de school in Ruiru al diverse keren was blijven zitten en haar eind examen was niet zo goed. We hebben besloten met haar dat ze dit examenjaar over zou doen in Malindi om het eind resultaat wat te verbeteren en dat is ook wel gelukt maar ze is geen klas werker. Ze gaat dan ook niet door met de middelbare school maar is naar een vervolgschool gegaan waar ze leert om kleding te maken. Op haar manier heeft ze gescoord en ze heeft zeker weten heel hard gewerkt om in ieder geval dat lagere school papier in handen te krijgen!

Maar qua dus landelijke resultaten is de Blessed Generation op de kaart gezet!

Na de lagere school dus de middelbare school en ook deze middelbare scholieren deden eind examen. Een spannende tijd en voor een weeshuis vraagt het ook best veel ervaring om deze kinderen allemaal goed te begeleiden. De kinderen gaan naar een internaat, allemaal nieuwe kinderen, veelal kinderen met ouders, veelal kinderen met een afkomst van ouders die iets aan geld hebben te besteden want de middelbare school kost toch snel tussen de 600 Euro en 700 Euro per jaar en het minimum maandloon is hier nu 63 Euro. Tien maandsalarissen dus voor iemand met een minimum loon. Het vraagt van de weeshuis kinderen dus ook karakter op te staan tussen rijkere kinderen qua geld. Maar vandaag kon ons geluk niet op toen de uitslagen binnen kwamen:

**Jimmy Mwangi Maina**, een jongen die het al goed deed en zijn middelbare school op Starehe Boys mocht doen had als eind resultaat een A. ) Op de middelbare scholen werken ze met ABCDE ( A is vergelijkbaar met 10, B vergelijkbaar met 8, C vergelijkbaar met 6 en D met 4 en E met 2 ).

Jimmy komt thuis met een A!

Wat geweldig, iedereen maar ook echt iedereen straalt ! We gunnen het die jongen zo.

Jimmy is een vriendje van de overleden David waar ik u jaren geleden over schreef in een nieuwsbrief.

Na het overlijden van David heeft Jimmy gezegd dat hij arts wil worden en hij gaat het redden, hij gaat het waarmaken. Met een A is hij op iedere Universiteit welkom! Wat een score.

*It is with great joy that I really want to thank everybody who contributed to my good results. First, I would like to thank God for His grace without forgetting the management of Spirit of Faith who saw me through the high school education. I also would like to thank my sponsors for their cheerful support they offered me. I am at the moment very happy for my good grades. I can now study my dream career. From childhood I always wanted to study medicine and later major in surgery and now my dreams are coming a reality. There is no greater joy than making a dream a reality. I recall the days I worked very hard in Starehe Boys Centre and I say that surely God gave me what I deserved. I promise that I will continue working hard to also make a dream come true for somebody else in my former schools just as somebody made mine come true. With the few remarks I want to thank everybody for everything that you did for me. Thank you a lot.*

**Jimmy Mwangi.**

Hij wordt nou op de voet gevolgd door Paul en Felista met een B!

Een B ... geweldig wat een toppers zijn dit.

Twee studenten volgden met een C en een D. Twee studenten waar we een D van verwacht hadden omdat het echt school liefhebbers zijn maar het meisje met een C wil graag verpleegster worden en daar heeft ze minimaal een C voor nodig niemand had eigenlijk gedacht dat ze die C zou halen maar jawel ze heeft hem! het verschil C of D is verpleegster of niet .

*I am grateful to God for bringing me this far. I would like to thank Ria, all the sponsors, the management the subordinate staff and the Centre children for their continued support. Through hard work and determination, I managed to get a B- and hope to make best use of it. I hope to undertake a n engineering course and help others in the future as I have been helped. Thank you all for your support.*

**Paul Thuo**

*I am really thankful to the Almighty God for giving me an opportunity to realize my dreams through education. I can boldly attest to the fact that He used you as a bridge to a bright future which He promises everyone. My heart is filled with bundles of joy because of the good grades that I have achieved at the end of my four year course of High school. Surely, it has not been easy there have been struggles all over but I tried to overcome. I promise to always work hard in my studies because it is the only way to the betterment of my future. I will be glad to pursue forensic science course which will enable me secure a good job and be self-reliant. My hope is that God will fulfill the desires of my heart. Thank you!*

**Felista Wambui**

We zijn blij; een last is van onze schouders gevallen want vanaf eind oktober zit deze spanning altijd in ons. daarna blijft er drukte genoeg zoals viering kerst en nieuwjaar, aanvang nieuwe schooljaar in januari etc.

Natuurlijk heb ik nog veel meer te melden. Er is zoveel te zeggen ook over Nyamira.

Maar we komen in april weer in Nederland om lezingen te geven. We komen kort, slechts maximaal 5 weken omdat onze eigen kinderen nu ook naar school gaan en de vakantie nu 1 keer niet langer is!

Wilt u een lezing bijwonen of een presentatie organiseren bij u thuis, in de kerk, op uw school of op uw werk wilt u dan even contact opnemen met [Datistaps@zonnet.nl](mailto:Datistaps@zonnet.nl)

Ook eerder gemaakte afspraken graag even met haar opnieuw doornemen want mijn computer is kapot en mijn agenda daarmee weg!

**Kwaheri ( Tot ziens in het Swahili)**

**Ria Fennema**

**P.S. Mocht u ook een kind willen sponsoren in zijn of haar opleiding neemt u dan even contact op met mij via mijn email adres [riamed43@gmail.com](mailto:riamed43@gmail.com)**

---

Deel deze pagina:

[Share on facebook](#) [Share on twitter](#) [Share on email](#) [Share on print](#) [Share on gmail](#) [Share on stumbleupon](#) [More Sharing Services](#)