

DAG VOOR EEN ANDER

28-5-2011 Malindi

Jambo nieuwsbrief lezers ('Hallo' in Swahili)

Habari (Hoe gaat het?)

Nzuri sana (Heel goed.)

In de maand april heb ik met mijn gezin Nederland weer mogen bezoeken en we kijken terug op een hele mooi tijd . We hebben veel mensen gesproken die een warm hart hebben voor Kenia en dat is erg bemoedigend om te ervaren.

Nu zijn we weer terug in Kenia en alle dagelijkse 'dingen' komen hier weer binnen; zoals een vrouw met HIV met diverse kinderen; of kinderen die goed hun middelbare school hebben doorlopen maar verder willen en zouden kunnen met een goede beroepsopleiding. Ook hebben we te maken met prijsstijgingen van alle basisbehoeften, veroorzaakt door het stijgen van de benzineprijzen. En dat heeft direct zijn weerslag op de toch al zo moeilijk bij elkaar te krijgen weeshuis-budgetten . Terwijl ik zo mijn dag door ga met zoveel vragen en puzzels en problemen, voel ik me gesteund door iedereen die in Nederland een steentje wil bijdragen. En al die steentjes zijn hard nodig.

Tot een aantal jaren geleden kwamen werknemers van het bedrijf Telfort hier om bouwprojecten te doen. De directie van Telfort is gewisseld en Telfort is overgenomen door KPN, maar gelukkig is een aantal van deze Telfort bouwers nog altijd zeer nauw betrokken bij het werk in Kenia. Ook hen mocht ik in Nederland ontmoeten. Een aantal van hen wil ik graag even aan het woord laten. Daarom hieronder een brief van Patrica; Inge; Margot, Geeke, Natascha en Nathalie.

Met vriendelijke groet,
Kwaheri (Tot ziens)

Ria Fennema

Dag voor een Ander

Tijdens onze Telfort-periode waren de weeshuizen ons MVO-project. Elk kwartaal ging er een groep heen om te helpen bouwen, zingen en spelen. De kids veroverden onze harten. Ook al zijn onze loopbanen verder gegaan, de passie om een verschil te willen én kunnen maken is er nog steeds. We kunnen niet de wereld veranderen, wel die van deze kinderen. Na het verliezen van hun ouders, is het weeshuis hun veilige thuis en educatie hun toekomst. Vandaar dat we een actie hebben bedacht. Deze actie via social media geeft ons allen een dag waarin we onze kracht aanwenden om een verschil te maken. Help ons mee helpen en maak mede dat verschil. We hebben de tekst zodanig geschreven dat het makkelijk door te sturen is naar vrienden, kennissen en familie.

Wat is de actie?

De actie heet 'Dag voor een Ander'. We kennen het allemaal. Drukke agenda's en maar 24 uur in een dag. En toch wil je graag iets doen voor een ander, maar waar haal je de tijd vandaan om iets voor het goede doel te doen? Maar hoe doe je dat, plan je dat? Donderdag 16 juni aanstaande is de Dag van het Afrikaanse Kind. Daarom willen wij je vragen om die dag in te zetten voor weeskinderen in Kenia. Deze donderdag kun jij je (freelance) gewerkte uren omzetten in schoolgeld, levensonderhoud, vervoer, schoolgebouwen, voedsel en alle andere eerste levensbehoeften van de tweehonderd weeskinderen van [Stichting Spirit of Faith](#).

Hoe werkt het

Je doneert je salaris of inkomsten van die dag aan de Stichting Spirit of Faith. Een Nederlandse stichting waarbij elke euro geheel en rechtstreeks ten goede van de 3 weeshuizen komt. Of je verkoopt een vakantie- of ATV-dag. Ben je zzp'er, dan doneer je je dagtarief van die donderdag. Het maakt niet uit of je part time werkt als vakkenvuller of fulltime als CEO. Voor 72,50 euro kan een kind in Kenia een maand naar school; inclusief zijn of haar onderdak, eten en drinken en de salarissen van de oppasmamma's en de leerkrachten. Jouw dagsalaris maakt dus een wereld van verschil. En, Stichting Spirit of Faith is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Iedere gift is daarom aftrekbaar!

Hoe doe je mee?

Ook daar hoef je geen ingewikkelde dingen voor te doen. Doneer jouw dag aan Stichting Spirit of Faith, rekeningnummer 32.09.53.580, te Hurdegaryp, onder vermelding van #dagvooreenander.

En meld het ons via de volgende mogelijkheden dat je meedoet. Dat is alles:

- via de LinkedIn groep Dag voor een Ander
- stuur een tweet naar @dagvooreenander en follow
- via Facebook <http://www.facebook.com/pages/Dag-voor-een-ander/103205369764447>
- via een mail aan dagvooreenander@gmail.com

Zit jij donderdag 16 juni aanstaande ook met een extra goed gevoel achter je bureau, in de winkel of waar dan ook? Maak dat verschil, doe mee! We houden je op de hoogte via social media!

Met hartelijke groet,

Ex-Telforters voor de kids van Kenia