

Malindi 06-11-2011

**Jambo nieuwsbrieflezers ('Hallo' in het Swahili)
Habari (Hoe gaat het?)
Nzuri (Het gaat goed)**

De brief heeft als titel :

Even voorstellen.. daar gaat ie dan !

In het weeshuis in Malindi zijn we opnieuw het maximaal op te nemen kinderen voorbij. We hebben eigenlijk 100 plaatsen en zitten nu op 103. We hebben een aantal nieuwe gezichten erbij gekregen.

Een groepje kinderen kennen we al heel lang : Rehema, Furaha en Armani David



De vader en moeder van deze kinderen waren onder de allereersten die in het outreachprogramma kwamen.

Zowel vader als moeder waren HIV besmet. Moeder heeft maar heel kort in het outreachprogramma mee kunnen draaien; ze overleed al 5 jaar geleden aan de gevolgen van HIV – Aids. De vader van de kinderen heeft het langer volgehouden.

Hij was de eerste die via een klein bedrag een fietstaxibedrijfje kon starten.

Maar de man was veel ziek. Ik wil bij deze alle mensen bedanken die dit gezin geholpen hebben.

Door hun financiële bijdrage aan het outreachprogramma of op een andere manier.

Alle mensen die in de afgelopen jaren de man en zijn kinderen hebben bezocht,

eten hebben gebracht, hem opgezocht hebben in het ziekenhuis of zelfs bloed hebben gegeven voor hem: bedankt!

Door al deze hulp heeft deze man nog veel langer voor zijn kinderen kunnen zorgen dan voor mogelijk was gehouden.

Maar nu was zijn tijd daar. Vader Maitha was een begrip in het weeshuis en het outreachprogramma.

Zijn kinderen kennen Blessed Generation al lang en waren blij hier te mogen komen.

Dan hebben we : Hamisi, Akare, Fatuma en Omari Godana



Op een dag werden we door de gevangenis gevraagd om langs te komen. Gladys is gegaan en trof daar een vrouw aan met een baby aan de borst.

Ze heeft 6 kinderen in totaal. De vrouw en haar man zijn veroordeeld tot tien jaar in de zwaarbewaakte gevangenis in Mombassa.

De jongste wil moeder graag bij zich houden, de andere kinderen zijn bij ons gekomen.

Dan hebben we Hafswa Salim. Zij kwam met haar oudere zus van 14 jaar.



Met hun moeder zaten ze in het outreachprogramma maar de moeder stierf en de kinderen gingen naar familie die wilde dat de kinderen in de prostitutie gingen.

De kinderen liepen weg en kwamen bij een vriendin van de overleden moeder. Deze vriendin huwelijkte het oudste meisje uit en de vriendin ontving de bruidschat.

Het meisje ging naar Tanzania om haar aanstaande man te ontmoeten en te trouwen. De trouwerij heeft plaatsgevonden.

Met foto's en alles erop en eraan Maar het ging helemaal niet goed en de nieuwe man en diens familie moesten het meisje niet.

Zo kwam ze terug in Malindi. Mét een souvenir, groeiend in haar buik. Terug naar oma... Zij wilde een abortus en dat de kinderen de prostitutie in gingen.

Hoe ze het gedaan hebben, is bewonderenswaardig. De meisjes zijn weggelopen en hebben rondgevraagd waar George woont (onze outreach chauffeur).

Ze hebben bij zijn deur aangeklopt en bij zijn gezin de nacht doorgebracht. De volgende dag kwamen ze bij ons. De kinderen zijn maar enkele jaren naar school geweest.

Niet de gewone school, maar Madrassa (Moslim school). Toen we het meisje van 14 vroegen iets te schrijven, haalde ze haar schouders op. 'Kun je je naam schrijven?'

Een heleboel gegiebel volgde en na wat aanmoediging schreef ze van rechts naar links. Het Arabische schrift, maar verder dan haar naam kwam ze niet...

Gladys ziet haar buikje en vraagt of ze zwanger is. Het meisje ontkent dat verlegen. Maar Gladys heeft gelijk: ze is zwanger.

Met alle beste wil van de wereld kan de kinderbescherming en de rechtbank ons kinderen toewijzen, maar kinderen die zwanger zijn...

Dat kan hier niet en mag ook niet volgens de wet.

Pas toen kwam echt het hele verhaal eruit. Kinderen uithuwelijken van 14 jaar gebeurt hoor, maar is bij wet verboden.

Het aannemen van een bruidschat ook, dus is dit een politiezaak.

Vanaf hier moest Gladys dan ook alle werkzaamheden neerleggen en voor dit meisje aan de slag; aangifte bij de politie,

foto's maken van haar gebit omdat ze haar leeftijd niet zeker weet (dat moet dan weer in het ziekenhuis en dat duurt ook weer uren)...

En wat moet er dan gebeuren?? Bij ons kan ze niet blijven en niemand staat te springen haar te helpen.

Ik heb haar kunnen plaatsen bij iemand die ik - ook op haar verzoek - nu niet kan noemen, maar ik weet dat je dit leest. Dank!

Haar zusje Hafswa is bij ons. Dolgelukkig en al helemaal thuis in het weeshuis!

Tot zover de nieuwsbrief.

Op veler verzoek heeft de nieuwsbrief tegenwoordig een soort nawoord voor mededelingen of waarin ik aangeef waarin een nieuwsbrief lezer zou kunnen helpen. Komt 'ie.

Landelijk nieuws

Ik krijg heel veel vragen over hongersnood en veiligheid etc. Mensen die graag het nieuws wat beter willen volgen, raad ik aan te kijken op www.kbc.co.ke of www.nation.co.ke.

Mensen die hier willen komen, kan ik uiteraard een update geven van berichten van de Ambassade, maar deze kennis is ook aanwezig bij die mensen die de voorlichting geven in Nederland zelf.

Acties van vrijwilligers in Nederland

Ik wil u er graag op attent maken dat er diverse acties lopen in Nederland om het werk van Blessed Generation te ondersteunen.

Zo heeft een heel team van vrijwilligers kerstkaarten ontworpen en gedrukt. Het maken van de kaarten is gedaan door vrijwilligers en

volledig gesponsord, zodat het bedrag per kaart volledig kan gaan naar de weeshuizen. Misschien zijn er nieuwsbrieflezers die zelf

kerstkaarten nodig hebben? Of heeft u een werkgever die graag een kerstkaart in het kerstpakket doet. Misschien wilt u helpen met de

verkoop ? U hoeft niet eerst zelf kaarten te kopen. U kunt een inschrijffijst downloaden als u wilt helpen met verkoop! Link naar

kerstkaarten en verkoop: <http://www.spiritoffaith.nl/items/prachtige-kerstkaartenactie-help-ook-mee-met-de-verkoop.aspx>

Voor diegenen die de nieuwsbrief lezen, geen vrijwilliger zijn en toch kaarten willen bestellen, stuur een mail

naar ikkoopkerstkaarten@hotmail.com

Geef in de mail even aan hoeveel kaarten u wilt bestellen.

Maak het geld over (incl. porto) naar ING rekening 5678940 t.n.v. Stichting Krivoro Akties.

Vergeet niet in uw adres in de mail te vermelden. Zodra het geld op de rekening is bijgeschreven, verzenden wij de kaarten.

We verkopen de kaarten in pakjes van 5 stuks voor 5 euro per pakje.

De portokosten zijn:

tot 5 kaarten 1,38

tot 15 kaarten 1,84

tot 35 kaarten 2,30

tot 150 kaarten 2,76

Een andere blijvende actie die net is gestart

Vrienden van Blessed Generation

Dankzij de weeshuizen en het Outreach-programma van Blessed Generation hebben ongeveer 500 kinderen in Kenia weer een toekomst. Draagt u het goede werk van Blessed Generation een warm hart toe? Word dan Vriend voor € 10 per maand.

Lees meer via de volgende link

<http://www.spiritoffaith.nl/pages/vrienden.aspx>

Voor nu vriendelijke groeten,

Kwaheri

Ria Fennema