

Malindi, 1 februari 2019

Hartelijk dank!

*Jambo nieuwsbrieflezers,
Habari? ('Hoe gaat het?')*

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan iedereen die we in Nederland mochten ontmoeten in december. Dank voor al jullie vriendelijkheid en warmte. Iedereen die heeft geholpen met het inzamelen van geld wil ik ook van harte bedanken, dankzij jullie allemaal konden we het nieuwe schooljaar hier starten.

In Nederland begint het schooljaar in september maar hier loopt het gelijk met het kalenderjaar. Dit is altijd een hectische tijd. Kinderen die de lagere school hebben afgerond gaan in januari beginnen met een vervolgopleiding op BG High of later in het jaar een technische opleiding volgen en dat moet allemaal worden bepaald in januari. De studenten van BG High die het vierde jaar hebben afgerond, gaan werk zoeken of door naar de universiteit die in de loop van het jaar van start gaat dus daar hebben we nu niet zo veel haast mee. Maar anderzijds... zoveel veel dingen moeten op orde worden gemaakt, zoals bedden, uniformen, schoenen voor de kinderen die intern zijn bij BG.

Wat hebben we dankzij uw geweldige steun ontzettend veel kunnen doen aan de start van dit jaar! In het outreachprogramma hebben we de stap gewaagd om nieuwe kinderen te helpen met scholing. Het is jaren geleden dat we deze stap gezet hebben omdat we het financieel gewoon echt niet aandurfd. Ondanks de financiële stress heeft het BG Kenia team mogen ervaren hoe groot de liefde is van iedereen en hoezeer jullie ons een warm hart toedragen. Die wetenschap heeft ons geholpen en helpt ons nu ook om die kinderen te helpen die echt hulp nodig hebben.

Kijk eens hoever we al zijn!

Laat me proberen om u een kijkje te geven achter de schermen van de drukke maar mooie januari maand. En terwijl het al veel is, moet ik zeggen dat er ook nog veel loopt: boeken zijn nog in bestelling, uniformen worden nog gemaakt, schoenen zijn er nog niet en zo verder maar kijk maar eens hoever we al zijn!



Matrassen, dekens en lakens, bekers ...



Op BG High ging het schooljaar van start met een themaweek over het Britse koloniale Kenia.





Opknappen en schilderen van de personeelsverblijven

Misschien dat sommigen van jullie het herkennen als ons voormalige woonhuis bij BG in Ruiru en hier wel eens bij ons hebben gelogeed.



Schoolboeken en andere schoolbenodigdheden



Is het niet leuk om te zien hoe mooi het basketbalveld er weer bij ligt na al die uitdagingen door de overvloedige regen van vorig jaar?



Deze nieuwe kinderen zijn welkom in het outreachprogramma.

Ze krijgen schoolbenodigdheden zoals een uniform, tas, schoenen etc.

Tot zover een glimp achter de schermen. Het geeft jullie een idee, want alles laten zien is niet mogelijk en er is ook nog veel onderweg.

Dank aan jullie allen!

Kwaheri (tot ziens)

Ria en familie